

# SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 266

november 2022

## Årets utvecklingsgrupp

Den 12/10 hade vi besök av Landshövding Helena Jonsson, representanter för Länsbygderådet och Doris Fransson från Nydala Hembygdsföreningen som fick motta utmärkelsen till årets eldsjäl. Hembygdsföreningen fick ta emot utmärkelsen årets utvecklingsgrupp. En utmärkelse som inte bara avser Hembygdsföreningen utan hela Ramkvilla och då inte minst alla som är engagerade i de olika föreningarna. Tillsammans med äran fick Hembygdsföreningen också motta en check på 10 000 kr. Motiveringen löd: Ramkvilla har med stor framgång tagit utvecklingen i sina egna händer. Inom Hembygdsföreningen arbetar man med: Hembygdsforskning. Årlig marknad. Tidigare ålderdomshemmet är vårdshus, Campingplats. Golfbana 9 hål. Padelbana. Utegym. Hörnebo skiffergruva är turistmål och konsertplats. Ett nerlagt servicehus är hotell och vandrarhem. Bensinstation. Brygga med båtplatser. Bra samarbete med kommunen genom ett sockenråd. Ger ut ett sockenmagasin. Många lokala evenemang under året. Ett stort engagemang från ortens invånare gör detta möjligt, liksom ortens företag.



Motiveringen visar också på utvecklingen där en del av det som räknas upp har utvecklats och finns i ny skepnad. Vill återigen vara tydlig med att detta är ett pris till alla i Ramkvilla som på olika sätt bidrar till att göra Ramkvilla till en fantas

tisk plats att bo och verka på. Stort Grat-tis till oss alla!

Magnus Färjhage  
Ordförande Hembygdsföreningen

## Aktiviteter i Ingaboda Bygdegård

Vi kommer visa "Höstlovs-Bio" som vanligt men i år ligger den uppdelad på 2 dagar istället.

**Tisdag 1/11 kl 18.30** visas Disneys tecknade Pinocchio med svenskt tal.

**Onsdag 2/11 kl 18.30** visas Sleepy Hollow skräck/fantasy film, det bör det väl vara så nära Halloween?

Pris: Gratis och popcorn och dryck ingår i det.

**Söndag 20/11 kl 11.00 Brunch med Kåseri om tid.**

Helen Höjer kommer och föreläser om TID.

Pris: 10-15 år 50:- 15 år och uppåt 150:- Anmälan senast 13/11 till Christian Berg 076-340 87 36

**Fredag 25/11 kl 19.00 The Cadillac Band**

The Cadillac Band kommer för tredje och troligtvis sista gången (de tycker de börjar bli gamla) och besöker oss i Ingaboda. Denna gång bjuder de på Jul Nostalg rock'n roll och de har med sig Linda Gail Lewis som gästartist. Linda Gail Lewis är lillasyster till Jerry Lee Lewis (Great balls of fire) - servering under kvällen.

Biljettpris: 325:- (vuxen) och 150:- (ungdom 10-15 år) för biljetter ring: 0733-862580 eller 0702-786777

Varmt Välkomna till Ingaboda Bygdegård

## Klassisk konsert – Ladhalla

Höstfestival

Boka in fredagen den 4/11 klockan 19 och köp biljett. Hembygdsföreningen i samarbete med familjen Niklasson bjuder på klassisk konsert som del av Höstfestivalen i Vetlanda kommun. Det blir klassisk konsert med violin och piano. Wieska Szymczynska och Bénédicte Haid.



Wieska och Bénédicte har spelat tillsammans i 34 år. Wieska utbildad i Posnan och Bénédicte i Paris. Båda nu bosatta i Sverige. Konsertmästare och konsertmusiker av yppersta klass. Livfullt, virtuositet, fullfjädrad och professionellt tekniskt driven är några omdömen. Det bjuds på enklare förtäring i pausen. Konserten hålls i Ladhalla hos familjen Niklasson i Höreda. Biljetter kostar 150 kr och köps via [nortic.se](http://nortic.se), antalet platser är begränsade. Om du har problem med köp via Nortic kan du ringa Elisabet Niklasson, 073-157 76 00 och boka biljett.

Välkommen till en minnesvärd konsert.

Skannar ni denna qr kod nedan med mobil så kommer ni till Nortic som säljer biljetterna till konserten i Ladhalla.



## **Svenska Kyrkan 4 november**

Det blir gravsmyckningskaffe på kyrkogårdarna. Fredagen den 4/11 kl 15-18 är det öppet så man kan komma in på en kopp kaffe, värma sig lite, kanske byta några ord.

## **Konsert med Tillsammans**

Lördagen den 5 november är det konsert i Nygårdskyrkan med gruppen "Tillsammans" ifrån Kärda, Värnamo. Tillsammans är ett band bestående av 6 medlemmar, som spelat tillsammans i 10 år, med fokus på psalmer som arrangeras om i en modernare tappning. Stilen kan beskrivas som pop/singer songwriter med sången och den akustiska gitarren som grund i musiken. Det är Allhelgonahelg och fokus denna kväll kommer vara sångerna om det himmelska hoppet.



Varmt Välkommen kl.18.00! - Fri Entré

Nygårdskyrkan, Johannes Djerf

## **Grannsamverkan**

Sockenrådet har under en tid arbetat för att få igång grannsamverkan i hela Ramkvilla socken, gärna också i angränsande områden. Grannsamverkan är en arbetsform som uppmuntras av polisen. Grannsamverkan går ut på att hjälpas och att notera avvikelser och vara uppmärksam på det som kan vara brottslig verksamhet. Via telefon eller SMS kedja uppmärksammar man grannarna på det som uppfattas misstänkt. Några utvalda personer har rollen att vid behov larma polisen. När grannsamverkan finns organiserad kan man beställa skyltar från polisen att sätta upp vid de vägar som leder till och från grannsamverkansområdet. Den 18 mars höll sockenrådet ett informationsmöte på Dalbo, då var polisen på plats och informerade. Grannsamverkan fungerar avskräckande och utgör en hjälp för polisen genom observationer. Skärbäck - Dragnäs och Nygårdsvägen har redan fungerande grannsamverkansområden.

Vid gemensamt möte den 12/10 bestämdes följande områden för att arbeta vidare med målsättningen att få områden i hela Ramkvilla socken. Alla måste inte vara med, men ju fler som deltar, ju bättre är det. Alla som sätts upp på ringlista eller SMS lista skall ha tackat ja till medverkan. Vill du underlätta arbetet får du gärna ta kontakt med den som är kontaktperson för respektive område. Klas Håkanson driver frågan från sockenrådet och svarar på övergripande frågor.

Högarör-Viaskog-Hörjesås, Morgan Lidner  
Höredavägen, Liselott Franzén  
Hallsnäsvägen, Liselott Franzén  
Hörjesåsvägen, Roland Johansson  
Dalbo-Johannesbergsvägen-Dalagränd-  
Mejerigränd, Kent Wilson  
Höreda, Elisabet Niklasson  
Torpvägen, Rickard Spetz  
Lövåsvägen, Roger Engblom  
Rulla - Herrelida, Magnus Färjhage

Nästa möte blir på Dalbo den 9/11 klockan 19.00.

Sockenrådet/Hembygdsföreningen

## **UV-Scouts Auktion**

Lördag den 12 november så kommer det i Nygårdskyrkan att anordnas auktion av Uv-scouterna. Vid 17.00 startar kvällen med försäljning av korv med bröd och kaffe & kaka, samt lotteriförsäljning. Strax efter 18.00 börjar auktionen, och när den är slut så finns det möjlighet att köpa sig en bit ostkaka.

Pengarna som kommer in under kvällen kommer att gå till Nödhjälpen i Tanzania. Uv-scoutkåren i Nygårdskyrkan hälsar att alla är Välkomna! :)

## **Arkivens dag 12 November**

I år uppmärksammar Ramkvilla Hembygdsförening arkivens dag genom att plocka fram klippböcker mm. Vi kommer också att ta fram en del av det material som togs fram under Leaderprojektet Projekt Ramkvilla 2000 och Wision Ramkvilla. Välkommen till Wisionshuset, det är dropin mellan klockan 10 och klockan 15. Arkivens dag arrangeras av Riksarkivet och Svenska arkiv i samverkan, många Hembygdsföreningar deltar eftersom en av grunderna för hembygdsrörelsen är dokumentation. Än en gång välkomna!

Hembygdsgruppen/Hembygdshistoria -  
Ramkvilla Hembygdsförening

## **Röshults Äng**

**Söndag 13/11 kl 16.00 - 18.00** Kvälls-äventyr i ängen. Plats: Röshults äng

Herr Gyllenåbb behöver sitt nitroglycerin - äventyr (med en dos sanning) med amuletter, fantasilampa, guldpengar m.m.

För barn 6 - 12 år, kläder efter väder, lättare förtäring  
Anmälan senast måndag 7/11 via SMS till Catrin Krafft 0705-346709. Ange barnets ålder samt eventuella allergener

Begränsat antal platser  
Pris: Gratis

Välkomna hälsar  
Ingaboda Bygdegårdsförening

## **Julmarknad**

Om intresse finns anordnas julmarknad utanför affären lördagen den 26 november 2022 kl 10 - 14. Anmäl intresse och boka bord hos Lotta Franzén tel nr 0722171255. Vecka 46 mitten av november fattar vi beslut om det blir marknad eller inte, beroende på hur många som vill vara med. Välkomna!

Ramkvilla Hembygdsförening / Lotta Franzén

## **HLR-kurs i Ramkvilla**

Vet du vad du ska göra om någon plötsligt faller ihop på gatan och behöver hjärt-lungräddning?

Då varje sekund kan vara livsviktig så är det bra om du har rätt kunskap om olyckan skulle vara framme. Därför vill vi ge dig tillfället att gå en HLR kurs. Då du kommer att få lära dig hur man identifierar ett plötsligt och oväntat hjärtstopp. Vid Nygårds kyrkan i Ramkvilla så finns det en hjärtstartare och vi kommer gå igenom hur den fungerar. Du kommer också få lära dig hur man lägger en medvetlös person i stabilt sidoläge och mycket mer.

Denna kurs kommer att hållas i Nygårds kyrkan vid ett tillfälle någon gång i början av 2023, om intresse finns.

Anmäl ditt intresse redan nu till Johannes Djerf; 073-0594689, [jdjerf@gmail.com](mailto:jdjerf@gmail.com). Max.12 st deltagare.

Finns stort intresse kan vi eventuellt ha två kurstillfällen. Mer info och kostnad för kursen kommer.

Nygårds kyrkan, Johannes Djerf

## **ÖKR**

### **Bordtennis nybörjare**

Varje söndag kör vi bordtennis för nybörjare, barn födda 2014 och 2015. Träningen börjar kl 16.00 och vi tränar i 1h. Det finns rack att låna.

Kostnad är 100kr för hela säsongen, dvs höst och vår (samt medlemsavgift som gäller för all ÖKR:s verksamhet.) Vid frågor kontakta Jimmi Olsson 0703-435 286. Varmt välkomna, hoppas att vi ses!

### **Profilkläder och väskor mm från Örjansklubben inför Jul**

Inför julklappsinköpen vill vi påminna om att ni kan köpa Örjansklubben kläder. Det finns kläder för alla åldrar och storlekar. Är det något du saknar så hör av dig via [orjansklubben@gmail.com](mailto:orjansklubben@gmail.com) så kan vi kanske lösa detta. Du handlar via [www.stadium.se](http://www.stadium.se). Längst ner på sidan klickar du på Teamsales. När teamsales sidan kommer fram så hittar du en sökruta ganska högt upp, sök där på Örjansklubben så kommer hela kollektionen fram.

Mvh  
Örjansklubben gm Jimmi Olsson

## **Efterlysning**

För många år sedan delades det ut en fin lampa, modell Strindberg, med frostad kupa och Ramkvillasmycket ingraverat på kupan, till alla som blev årets Ramkvillabo. Om någon i vår socken har fått en sådan lampa och den av någon anledning inte används – skulle jag väldigt gärna vilja köpa kupan. Min har gått i tusen bitar sorgligt nog.

Ring 072-522 30 20 eller mejla [maria@lamme.se](mailto:maria@lamme.se) - tack, tack.

Maria Lamme

## **Medeltorp från 1945 och vidare – fortsättning**

Nytt hus  
Pappa tyckte omedelbart att "gamlebo" var ett för litet och omodernt hus. Han hade redan tidigare avverkat och sågat upp och låtit hyvla både tvätums och tretums plank och mycket mera som kunde räcka till ett helt hus. Redan första sommaren anlidade han två grovarbetare, varav en hette Kron, för att gräva grunden. Den grävdes alltså för hand med korp och spade. En körsbärsstubbe av anseelig storlek skulle sprängas bort av Kron. Han var väl ingen sprängexpert

så han laddade så mycket att den stora stubben flög upp i ett närliggande körsbärsträd. Mamma som fanns i det gamla huset blev både skakad och arg för denna dumdrighet. Ett under att inte huset eller någon människa blev skadad. Under byggtiden jobbade mamma från tidig morgon till sen kväll eller natt. Hon var helt slutkörd men klagade aldrig. När snickarna kom under ledning av byggmästare Henriksson svarade mamma för maten till alla. Förutom snickarna tillkom murare, rörmokare, elektriker och målare. Det var 5 till 8 man varje dag med frukost, lunch och middag från maj till december. Inte nog med mathållningen till bygget dessutom fick vi alla fem barnen vattenkoppor nästan samtidigt. Det var rena sjukstugan för mamma. Pappa jobbade med vårbruket tillsammans med hästen Elving, som drog fjäderharven. Så köpte pappa tre kor till, vilka producerade några liter mjölk. Handmjölkningen skötte mamma. Vi fick försöka hjälpa till men det var en konst att klämma ut lite mjölk. Mjölken i trettioliters flaskan skulle ju också till mejeriet i Ramkvilla. Transporten sköttes av bönderna i byn i tur och ordning. När det var vår tur åkte vi runt med järnhjulsvagnen och hämtade upp flaskor från de andra gårdarna och skakade i väg över Barkaryd till mejeriet. I retur hade man skummjölk, vassle, ost och smör. Vi körde i en dyngehäck men flera hade en sk åkvagn med kuskbock. Så småningom köpte pappa till vår glädje en sådan vagn. Men strax därefter började mjölken hämtas upp av en mjölkbil, så vår nya vagn fick vi inte mycket nöje och nytta av. Alla åkrar var fulla av större och mindre stenar. Runt stenarna fick vi yngre som det hette "stinka" d v s hacka runt så att alla torvotogs bort och sedan så i med lite utsäde. Den här stenhanteringen var inte något pappa gillade. Så ganska snart och först i byn beställde han en stenbrytare med förare. Det var ett lastbilschassi med försänkt flak där det stod en stenjätte som kunde lyfta upp de stora stenarna när de hade fått en expander plugg i ett borrarhål. Stenarna transporterades sedan till åkerkanten. Fortfarande kan man se en anseelig mängd stora stenar vid åkerkanten. De bildar ett synligt minnesmärke från denna tid.

Pappa var mycket för nymodigheter, till skillnad från de gammaldags grannarna. Så t ex inköpte han en mjölkmaskin på hösten. Han fick den inte monterad med det samma så vi gömde utrustningen under en filt på logen. Pappa ville inte att

grannarna skulle få se den förrän maskinen var monterad. Fram emot november kom en montör från leverantören och vi fick vår fina Manus installerad. Men sen gällde det att få korna att acceptera nymodigheten. Det var väl mamma som hade tumme med korna och därmed vande dem vid spenkoppar och annat kring mjölkningen. Även Håkan och jag blev utbildade i maskinmjölkning. Vid den tiden var vi ju stora, jag var 11 år och Håkan 10 år, så det var väl som pappa alltid sa när vi klagade på att vi inte kunde: "Då är det bara att öva och lära sig det". Så till julen 1945 fick Håkan och jag sköta mjölkningen själva. Till den julen var det nya huset "inflyttningsklart". Visserligen utan tapeter och invändig målning. Men varmt och gott och med badrum och toalett inomhus. Det var endast Einar Johansson på busstationen, förutom vi som bodde med sådan lyx. Eftersom Håkan och jag skötte ladugårdsarbetena kunde mamma och pappa ägna sig åt att flytta in i nya huset. Dessutom hade mamma hushållet och all matlagning till julbordet. För det var så på den tiden att Farfars med Ester, Lilly och Gunnar firade jul med oss och de var bjudna till Medeltorp. Jag fattar inte hur mamma orkade, men vi 5 barn hjälpte nog till så gott vi kunde. Det var mycket spännande med julklappar som utdelades utan tomte, "skrock tyckte pappa". Speciellt var klapparna från farbror Gunnar. Han kom alltid med spännande saker.

På den tiden fanns det "bara" två affärer i Skärbäck. Det hade tills nyligen funnits ytterligare en affär där handlaren hette Pettersson. De två affärer som fanns nu var dels Hulténs med handlaren Erik Hultén. Det var en mycket seriös handlare där vi handlade en del. Men den store handlaren var Paul Rehn. Han hade ett otroligt sortiment. Det fanns allt om byggvaror, lantbruksprodukter och inte minst vanliga hushållsvaror. Detta var precis efter krigsslutet, med brist på nästan allt. Men Paul hade otroliga kontakter och kunde få fram nästan allt. Man kan säga att det var en verklig "stormarknad" i Skärbäck. Alltid massor med kunder och Paul hade inte mindre än fyra till fem expediter som tog hand om kunderna i den lilla butiken och i omgivande förråd. Dessutom fanns en bensinpump för det ökande antalet bilar. Det kom kunder från när och fjärran till Rehns "stormarknad". En tragisk brand satte stopp för den fina affären och handlaren själv brann inne. Man hjälptes åt i byn med många sysslor. Det kunde vara potatisplockning, annat skördarbete och inte

minst tröskning där hela byn var med och deltog. Alla gårdarna var delägare i två tröskverk. Ett som man matade rågkärvarna "på tvären" för att halmen skulle vara så samlad som möjligt för att underlätta för att skära hackelse som hästfoder. Och sen var det ett stort rosa tröskverk på hjul som flyttades mellan gårdarna. Farbror Otto skulle alltid stå och mata in sädeskärvarna i tröskan. Sen gick det åt två man att bära fram kärvarna från laven, två man att ta hand om halmen och minst en man som tog in säden i säckar och bar upp den till övre plan och tömde säden i särskilda byggda fack för olika sädesslag. När jag slutat skolan och var hela tretton år brukade jag ta hand om säden och bar upp den till förvaringen.

Så var det ett arbete där många måste hjälpa till. Det var sticktaken på ladugårdarna. Jag var inte gammal när jag fick lägga ut stickorna åt en äldre man som spikade fast dem. Många tak i byn har försetts med nya stickor där jag varit delaktig. När vi skulle täcka om vårt ladugårdstak anlidade pappa en duktig hyvlare, Gustav från Slageryd, som kom och installerade sin stickhyvel och började hyvla stickor. Det var en särskild konst att vända trädstycket rätt så att träfibrerna blev vattenavvisande. Den gamla hyveln var inte ofarlig och Gustav hade väl under åren blivit av med flera fingrar.

Vid potatisplockning deltog ung som gammal i arbetet. Skolorna var stängda en vecka på hösten för "potatislov". När man var samlade för potatisplockning var det den gården som stod för kaffe och middag. Maten kunde vara av olika kvalitet, men för det mesta lade sig husmor vinn om att bjuda på något gott och fint. Jag minns en gång när vi var på potatisplock hos Otto i Svarthult. Otto var med och Hugo var med på potatislandet, då Hugo väder sig till sin far och säger "jag undrar om I Far plockar upp alla potatisarna". Hugo hoppade över och hackade om ett långt stycke där Otto hade varit men hittade inte en enda potatis. Jag kommer ännu ihåg Ottos "ho, ho, ho". Så Hugo lämnar åkern.

Med vänlig hälsning  
Paul Josefson

---

**Glöm inte ditt medlemskap i Hembygdsföreningen, bankgiro 5622-3811. Vid betalning genom swish 1235532981.**

---

**Avgiften 2022 är 100 kr, ungdomar under 18 år 20 kr.**

---