

SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 200 **** Jubileum ****

november 2016

Uppföljning

I vårt senaste jubileumsnummer, nr 100 bad vi Ramkvilla skola låta eleverna skriva lite om sitt liv och sina tankar kring skolan. Vi tyckte nu att det 100 nummer senare kunde vara roligt att låta samma ungdomar skriva igen och berätta om vad de gjort sedan sist och vad de har för framtidsplaner. Det är verkligen roligt att läsa våra härliga ungdomars tankar. Läs och njut!

Åtta år senare...

När jag gick i trean på Ramkvilla skola fick jag chansen att skriva till sockenbladet om hur vi jobbade i de olika ämnena. Detta var åtta år sedan. Nu går jag i trean på gymnasiet på estetiska programmet i Växjö med inriktning teater. I samband med studierna har jag även flyttat till Växjö för att kunna få mer tid till plugg och intressen utöver skolan som musik och träning. För min del går jag estetiska linjen för att det blir en mer kreativ utbildning som ändå är högskoleförberedande. För tillfället vet jag inte riktigt vad jag vill göra i framtiden så mina planer just nu är att njuta av det sista året på gymnasiet, sedan läsa naturvetenskapligt basår på universitetet och därefter får jag se vart jag hamnar. När jag såg tillbaka på texten jag skrev för åtta år sedan insåg jag hur fort tiden går och framför allt vad mycket fina minnen och kunskaper jag fått från både Ramkvilla och Ramkvilla skola.

Thea Evanson

Hej!

Jag heter Lina Petersson och är 19 år gammal. Jag tog studenten från Estet - musik nu i början av sommaren. Sen dess har jag jobbat på hemtjänsten i Korsberga. Jag trivs väldigt bra, och ska i alla fall vara kvar hösten ut. Nästa höst har jag planer på att gå folkhögskola ett år uppe i Åre, men det vet man aldrig. Har en förmåga att ändra mig ett x antal gånger. Då jag inte vet vad jag vill jobba med i framtiden så har jag inte än några planer på att plugga vidare. Men som sagt, det hinner säkert ändras många gånger innan det är dags!

Hej!

Mitt namn är Rebecca Karlsson och jag är 20 år. Jag är ju som de flesta av er vet uppvuxen i Ramkvilla-trakten, men sedan jag tog studenten 2014 har jag bott på annat håll. Det första året gick jag bibelskolan Livskraft (en typ av folkhögskola) och bodde då utanför Aneby med 37 andra härliga människor. Läsåret som har gått har jag bott utomlands, i staden Cochabamba i Bolivia. Ett mycket spännande, svårt och fantastiskt år som jag aldrig vill glömma. Nu till hösten kommer jag att studera i Göteborg och när jag skriver detta är jag mitt uppe i flyttandet. Jag är mycket förväntansfull på hur framtiden kommer att se ut och vem jag kommer vara om några år. Till er alla vill jag önska en fantastisk höst, och glöm inte att ta hand om varandra! Hej då från mig.

Hej alla sockenmagazinsläsare!

Vad roligt att få följa upp det jag bevisligen skrev här i sockenmagazinet för åtta år sedan, även om jag själv inte minns det. Tiden har gått oerhört fort och man har hunnit växa upp och utvecklats på så många olika sätt sedan alla år på Ramkvilla skola, en tid som än idag präglas av alla fina och roliga minnen.

Jag gick i våras ut mitt tredje och sista år på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Där jag på Teknikprogrammet har studerat främst matte, fysik, teknik och data-ämnen under de senaste åren. Redan innan jag började på gymnasiet visste jag att jag ville bli ingenjör, men inte riktigt inom vilket område. Med några veckor kvar innan sista ansökningsdagen i våras bestämde jag mig för att söka till "Högskoleingenjör inom Industriell ekonomi" på Linnéuniversitetet i Växjö, där jag precis påbörjat mina studier.

Just nu kan jag inte säga att jag funderar på framtiden efter studierna så speciellt mycket. Även om jag liksom de flesta kan smålängta lite dit ibland. Mitt fokus nu ligger på de tre nya spännande och utmanande åren som jag kommer tillbringa på Linnéuniversitetet. Förhoppningsvis hinner jag bestämma mig för vad jag vill hitta på efter de här tre åren, när jag sett vilka möjligheter som ges.

David Gunnarsson

Åtta snabba år

Det har nu gått drygt 8 snabba år sedan jag skrev här senast. (tiden går fort).

Jag har precis tagit studenten efter 3 intressanta och roliga år på El & Energit programmet med inriktning Automation. Nu under sommaren har jag jobbat på Volvo CE i Braås som underhållsreparatör där jag gör allt från att felsöka en maskin till att koppla vägguttag och dyligt, det började med att jag praktiserade på där under gymnasietiden samt att jag har jobbat där under diverse lov och liknande.

Till våren har jag faktiskt tänkt att fortsätta att plugga till något som kallas Mekatronik Ingenjör, detta pga jag blivit väldigt intresserad av Robotar och andra automatiserade processer inom olika industrier. Innan jag drar igång med pluggandet ska jag däremot njuta av ca 2 månader på resande fot i olika länder i Sydostasien.

Mvh Oscar Johansson

Skogen som framtid

På gymnasiet läste jag naturvetenskap eftersom jag är intresserad i djur och natur. Det är jag fortfarande. Så nu är jag inne på mitt andra år på Skogskandidatprogrammet som jag studerar på distans från Linnéuniversitetet i Växjö. Jag trivs kanonbra och tycker det är jättekul. Hur framtiden ser ut är fortfarande oklart. Det blir nog vidare studier inom skogssektorn. Efter det får jag se vad det blir. Det som kan sägas säkert är att min framtid finns inom skogssektorn.

Rosalie Selhorst

Hej!

Jag heter Emma Petersson och är 21 år. Jag gick barn- och fritidsprogrammet på Njudungsgymnasiet, och tog studenten år 2014. Efter det jobbade jag från hösten 2014 på förskola i Vetlanda tills sommaren 2015. Då jag sen på hösten begav mig upp till Åre-dalens folkhögskola och gick bibellinjen där till våren 2016. Ett väldigt givande år som jag alltid kommer

minnas och ha med mig i livet.

Har även jobbat på hemtjänsten i Korsberga nu i sommar.

Ser fram emot vad framtiden har att erbjuda, en dröm jag har är att gå en SMO-utbildning och utbilda mig till brandman.

Hej!

Efter att jag slutat nian på högstadiet i Landsbro fortsatte jag att läsa vid Handels- och administrationsprogrammet på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Jag sökte den linjen för att jag alltid har varit intresserad av att jobba med människor och av serviceyrket. Under de tre åren hade jag även praktik i olika butiker i Vetlanda. En av dem är Ica Maxi. Där började jag jobba direkt efter studenten som timvikarie.

Jag fick väldigt mycket jobb då och året därpå flyttade jag in till Vetlanda till en lägenhet där jag nu bott i 1,5 år. Sedan ett år tillbaka har jag haft fast anställning på Ica Maxi som frysansvarig. Jag trivs väldigt bra med mitt arbete. Ingen dag är den andra lik. Det är mycket givande och jag träffar mycket människor i mitt arbete.

Evelina Sjöstrand

Hej!

Sedan 2008 har det hänt otroligt mycket i mitt liv. Precis som mina klasskompisar har jag fortsatt mina år i grundskolan och 2014 slutade jag nian vilket då kändes som en stor milstolpe i livet. Men därefter gick jag en annan väg än mina klasskompisar. Jag gav mig iväg på ett utbytesår till Australien där jag bodde hos australiensiska familjer i Sydney och gick i skolan tillsammans med jämnåriga australiensare. Detta var ett år som förändrade mig till den person som jag är idag. Det lärde mig att bli mer självständig, det stärkte mitt självförtroende och det har gett mig erfarenheter som jag kan använda mig av varje dag. Det gav mig även många kontakter runt om i världen och i slutet av augusti åkte jag tillsammans med åtta andra hemkomna utbytesstudenter till Hannover i Tyskland

för att medverka på en ROTEX konvention där vi träffade gamla utbytesstudenter från hela världen. Under dagarna vi var där jobbade vi med att utveckla ROTEX som är en organisation som arbetar med utbytesstudenter som kommer till Sverige och vi fungerar även som kontaktpersoner för de svenskar som åker till andra länder. Detta är en organisation som jag brinner för och jag vill få fler svenska ungdomar att ta möjligheten att åka ut på ett kulturellt utbyte där man både lär känna sig själv men även får en större förståelse för andra kulturer vilket är viktigt i det multinationella samhälle vi lever i idag.

När jag kom tillbaka från mitt utbytesår i Australien började jag Ekonomi programmet på Njudungsgymnasiet och idag består min vardag till stor del av studier och jobb. Trots att pluggande tar upp en stor del av min vardag trivs jag bra och jag är nöjd med mitt val av gymnasieprogram. I somras sökte jag jobb på hemtjänsten vilket har sysselsatt mig i stort sett hela sommaren. Jag trivs bra på hemtjänsten och hoppas hinna med att jobba lite helger nu i höst. Hemtjänsten är dock inte ett jobb som jag ser mig själv jobba med i framtiden. Efter gymnasiet planerar jag att ta ett år då jag jobbar och reser innan jag går vidare och börjar studera på universitet. Ännu har jag inte bestämt mig för vad jag vill plugga till men jag har flera årtill till att klura ut det och känner i stunden ingen oro. Just nu är jag nöjd med var jag befinner mig i livet och är stolt över det jag redan gjort men det finns mycket kvar som jag vill göra och jag är förväntansfull inför vad framtiden har att erbjuda.

Ida Wågesson.

Hej!

För hundra månader sedan skrev jag att jag ville att Ramkvilla skola skulle vara kvar för att det är mysiga elever och mysiga fröknar. Då var jag Edith nio år som tillsammans med mina klasskompisar skulle skriva vad som

var bra med Ramkvilla skola och varför vi ville att den skulle få kvar. Idag är jag Edith arton år, har precis börjat trean på gymnasiet.

Om jag hade sagt till nioåriga Edith att om sju år kommer du flytta hemifrån, du kommer helt själv att gå in igenom dörrarna på en av Växjös största gymnasieskolor och du kommer inte känna en enda i din nya klass, hade jag skrattat. Aldrig i livet att lilla jag skulle våga. Men Edith om du bara visste, i skrivande stund har jag precis börjat mitt tredje år på Katedral där jag pluggar samhällsprogrammet med beteende och idrottsledarprofilens inriktning. Och de personerna som för ca två år sen var totala främlingar är idag min underbara klass och några av mina absolut bästa vänner. Jag och Linnéa min finaste vän bor i en 3:a och om jag får säga det själv klarar vi oss ganska bra själva. Och jag älskar våran lägenhet och Växjö, det är verkligen lyxigt att kunna cykla till coop på tre minuter.

Idag är jag så fruktansvärt glad att jag vågade trotsa min dåliga studie och yrkesvägledare på Högstadiet som sa att det är svårt att komma in på skolor i andra län och att det nog inte var någon bra idé med mina betyg. Jag är kan sträcka lite på ryggen när jag tänker på att jag valde den "svåra" vägen, jag vågade bryta mig loss från allt jag kunde anknyta till och valde en annan väg. Just nu har jag som sagt börjat trean och är överdrivet laddad för allt vad dessa två terminer kommer att erbjuda, studentfester, balen och sist men inte minst studenten! Efter jag har klätt upp mig i vit klänning och studentmössa och rusat ut genom katedrals dörrar vet jag faktiskt inte riktigt vad som händer, det ända jag vet är att jag inte kommer plugga vidare direkt. För hur kul det än är att gå i skolan är det krävande och jobbigt. Den lilla plan jag har är att försöka jobba ett halvår- ett år och sen kanske åka iväg som Aupair eller volontär, men jag får helt enkelt se vart jag hamnar. När jag sedan någon gång ska sätta mig i skolbänken igen lutar det åt att plugga till socionom eller lärare, men det kan ju ändras under de pluggfria åren.

Men sen är det ju självklart så att hur mycket jag än älskar att bo i Växjö och kunna ta emot allt vad stadslivet har att erbjuda så flyr jag hemåt många helger och framförallt på sommaren. Här hemma finns ju allt jag älskar mest av allt. Lövås med hela min knasiga och älskade släkt, Ramkvilla med så många vänner, minnen och mitt jobb på Puttes. Och sist men inte minst, Rulla 3 mitt barndomshem och min frizon min finaste familj och familjens högt älskade katter.

Helt enkelt finns det så många äventyr jag har och kommer gå igenom, men tillslut tror jag att vi alla kommer att söka oss tillbaka till rötterna på ett eller annat sätt.

Edith Färjhage

Hej!

Fick för ett tag sedan förfrågan av Mia att skriva några rader om vad jag gör idag. Jag bor i Örebro sedan 3 år tillbaka och studerar på läkarprogrammet där. Kan helt ärligt säga att jag nog aldrig varit i Örebro innan eller hört speciellt mycket om det, men jag har verkligen blivit helt kär i den staden och jag trivs kanonbra både med staden och utbildningen! Jag har inte anpassat mig till dialekten än, och det får vi väl hoppas att jag aldrig gör heller... På fritiden blir det mycket träning och umgås med kompisar. Sen åker jag hem då och då till mina kära föräldrar uppe i Hörjesås och då blir det ganska mycket tid som spenderas i skogen på jakt med pappa, rätt skön kontrast från storstan. Börjar se fram emot älgjakten nu! Just nu när jag sitter och skriver detta befinner jag mig faktiskt i Skottland på ett utbyte i fyra veckor, i Ayr som ligger en bit utanför Glasgow. Vi är 8 personer från klassen som är här tillsammans – vi bor i en mysig stuga, är på sjukhuset på dagarna, umgås en del med de skotska studenterna och åker på olika utflykter på helgerna. Det är fantastiskt kul och spännande att få se sjukvården i ett annat land och få prova på att vara skotte för ett tag! Folket här så också väldigt trevliga och välkomnande och Skottland är verkligen otroligt vackert, kommer absolut att sakna det!

Snart åker vi hem och då blir det till att gå tillbaka till praktik på kardiologen på Örebros Universitetssjukhus, det ska också bli spännande och det bästa av allt är kanske ändå att vi då slipper pappersjournaler!

Emma Lönn

Hej!

Jag heter Liz Helgesson och idag är jag 21 år gammal. Jag bor i Växjö med min sambo August och där trivs vi väldigt bra. När jag hade tagit studenten började jag jobba på Volvo CE i Braås. Där har jag jobbat som svetsare och montör fram till nu. Senare i höst ska August och jag ut och resa till Sydamerika i ca 3 månader. Efter det får vi se vad framtiden har att erbjuda.

Hej!

Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm. Jag ville börja studera till mitt drömyrke, så nu går jag tredje året på arkitekturprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan. För mig är det en helt perfekt utbildning där jag får utmana mig själv varje dag och utvecklas kreativt. Vi arbetar med skapande på alla olika sätt. Från att rita ritningar till att skriva texter. Från att bygga fysiska trämodeller till att göra grafiskt snygga presentationer. Men tillbaka till Stockholm.

Det är mycket som är bättre med den här staden än i Ramkvilla. Som att det finns så mycket att hitta på hela tiden. Så många teaterföreställningar, konserter och museumutställningar jag hade missat om jag inte flyttat hit. Man behöver inte oro sig för att komma hem eftersom att tunnelbanan och pendeltågen går i princip hela tiden. Här kan man vara mer anonym och inte alltid bry sig om vad andra tycker om en. Dessutom finns det så många människor här så man lätt kan hitta nya vänner som har samma intressen.

Efter en hel sommar. Tre månader. Hemma i Ramkvilla börjar man längta tillbaka

Till älskade Stockholm. Älskade staden.

Men det är mycket som är bättre med landet än Stockholm, som att man bara kan få vara. Gå en runda i sko-

gen. Vara tillsammans med familjen. Bada i den där lugna sjön helt ensam. Det finns inte massvis med tåg som rusar förbi där man bor och får hela huset att skaka. Här känner man alla och alla känner en så man bryr sig om varandra och vill att alla ska ha det bra. Dessutom har man alla sina gamla vänner, som man kanske inte har samma intressen som, men som man ändå älskar att hänga med. Efter drygt en vecka. Tio dagar. Hemma i Stockholm börjar man längta tillbaka Till älskade Ramkvilla. Älskade landet.

Jakob Hördegård. 21

100 nr senare

Tack ni ungdomar som på förfrågan från oss i SockenMagazinet tog er tid att berätta lite om ert liv idag, 100 nr och 8 år sedan ni skrev sist. Så kul att följa er väg i livet. Vi hade vissa svårigheter att få tag i samtliga som skrev i jubileumsnumret 100. De av er som kanske läser detta och inte fick frågan, ni är så välkomna att skriva i kommande nummer. Lika välkommet när det än kommer.

Redaktionen

SKTF

Detta nummer sponsras av SKTF - Skärbäcks Kultur och Turistförening. Här kommer lite info från oss!

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin början för SKTF. Under året som gått har flera aktiviteter anordnats, bland annat kräftskiva, tipspromenader, pilateskvällar och informationsmöten. Skärbäck har anslutit sig till grannsamverkan och processen med bredband via fiber går framåt.

Vi har fortsatt arbetet med att fräscha upp Skärbäcksgården. Köket är ommålat och nya vitvaror, bord och stolar har köpts in. Detta i kombination med den luftvärmepump som installerades förra året gör att gården är i fint skick för uthyrning!

Stigkommittén har märkt ut sträckningen var Brännvinsvägen går. De

hart har även märkts upp en stig bakom Skärbäcksgården ner till sjön.

Under sommaren hyrdes gården ut i 7 1/2 vecka. Betalande medlemmar var förra året 86 stycken.

Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida löpande, www.skarback.com. Där publicerar vi evenemang och nyheter, och där finns kontaktuppgifter till styrelsen.

Ett stort tack till alla medlemmar som under året har ställt upp och hjälpt till på olika sätt!

Dags att betala medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016-2017 (1 september 2016 - 31 augusti 2017)

Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxna över 18 år (gratis under 18 år).

Som medlem stödjer du föreningslivet i Skärbäcksområdet. Som medlem har du också möjlighet att till lägre pris hyra Skärbäcksgården. Lokalen passar bra för föreningsmöten, fester, kalas m.m. Det finns sittplatser för ca 50 personer samt ett fullt utrustat kök med porslin för samma antal.

Pris för lokalhyra för föreningar/studiecirklar: 100 kr (för icke medlemmar 200 kr)

Pris för lokalhyra privat: 200 kr (för icke medlemmar 400 kr)

Bokning av lokalen sker via Ulla Grankvist, tel 070-622 78 55 (ulla.grankvist@gmail.com).

Medlemsavgiften betalas via bifogat inbetalningskort eller till SKTF:s bankgiro 5934-1867. Du kan också betala direkt till Ulla Grankvist.

Tipspromenad

Välkomna på tipspromenad 5 november. Startavgift 20 kr/pers. Kaffe ingår! Samling i Skärbäcksgården kl 14.

Julotteri på Ramkvilla julmarknad – hjälp till att samla in vinster till lotteriet!

SKTF kommer att sälja lotter på Ramkvilla julmarknad. Vi behöver som

vanligt din hjälp med att samla in vinster till lotteriet! Lämna in vinster till Ulla Grankvist (070-622 78 55), Skärbäck 37, senast den 19 november. Alla bidrag är välkomna!

/SKTFs styrelse (Elsa, Sigurd, Ulla, Birger, Linn, Bo och Maria)

Bredband via fiber till Hallsnäs-Skärbäcksområdet

Processen med att få bredbandsanslutning via fiber i Hallsnäs-Skärbäcksområdet fortsätter och det finns nu ett konkret erbjudande från VETAB. Ett informationsbrev samt avtal har skickats ut till samtliga boende och ett informationsmöte hölls i Skärbäcksgården den 6 oktober.

Har du inte fått något informationsbrev och avtal? Hör då av dig till någon i bredbandsgruppen omgående.

Vi vill påminna dig om att underskrivna avtal ska lämnas till någon i bredbandsgruppen senast **15 november**. Vi kommer sedan att lämna avtalen vidare till VETAB.

Vi som ingår i bredbandsgruppen är: Stefan Josefsson

(stefan.josefson@gmail.com, 0705-335321)

Christoffer Lewinowitz (christoffer.lew@gmail.com, 0723-327030)

Elsa Anderman (elsa.anderman@gmail.com, 0709-626970)

Göran Theolin (goran.theolin@gmail.com, 0705-892442)

Sigurd Holst (sigurd_holst@yahoo.se, 0723-347444)

Tveka inte att höra av dig till någon av oss om du har frågor!

Gala för Världens barn

Internationella gruppen i Lannaskede församling anordnar en ... GALA för Världens barn i Pauligården, Myresjö lördag den 19 november. Konferencier: kontraktsprost Peter Wikström och kyrkoherde Ingabritta

Gustafsson. Medverkande: förmågor från Lannaskede och närliggande församlingar

Annons kommer i dagstidningen!
Varmt välkomna!

Missionsauktion

Nygårdskyrkan inbjuder till missionsauktion lörd 19 nov kl 18.30. En andakt inleder kvällen och sedan vidtar auktion på ost, ostkakor, ljus, paket, julkärvar och förhoppningsvis många andra skänkta varor. Det blir paus för fika, ostkakeservering, basar och lottförsäljning. Asko Kurjenkallio har lovat att vara auktionsutropare. Det som samlats in under kvällen går bla till Rydells missionsarbete i Tanzania.

VARMT VÄLKOMMEN

Mer Jubileum

Den 20 november firar vi 25-årsjubileum i Puttes och med anledning av det kommer vi att ordna med lite överraskningar under julmarknadskvällen.

Vi håller som vanligt öppet i affären sista timmen alltså 17-18.

Välkomna in och se vad som händer.

Putte och Puttorna

Sy föreningsauktion

Den 25 november kl 18 är det dags för vår syföreningsauktion i Församlingshemmet. Som vanligt blir det kaffe med dopp, auktion på t ex strumpor, marmelader, bakat, ostkakor, mössor, dukar m m. Vi tar mycket gärna emot gåvor till auktionen. Ostkakepaus och lotterier blir det ju också.

På julmarknaden den 26 november har vi åter vårt lotteri med broderade blommor och hjärtan - pris 20 kr och vinst på var tionde lott.

Välkomna till båda evenemangen
önskar Syföreningen

Gunilla

Till Världens barn!

Smeten tog slut! Vi hade kunnat servera flera våfflor! Det ska vi komma ihåg till en annan gång!

Tack Putte för att du generöst stod för ingredienserna!

Tack alla ni som drack kaffe och åt av våfflorna! Till Världens barn skickar vi de pengar, 2336 kronor, som fanns i "sparbössan"!

Svenska kyrkans stick-kafé i Ramkvilla

Plymska Huset i Bäckaby

November 2016

Onsdag 2

Pannbiff med lök och potatis
Hallonmousse

Torsdag 3

Kassler med romanoffpotatis
Vaniljpudding med körsbärssås

Onsdag 9

Fiskpanetter med potatis och hollandaisesås
Chokladpudding.

Torsdag 10

Nasi Goreng
Blåbärssoppa

Onsdag 16

Champinjonsoppa med bröd
Knäckig rabarbersmulpaj

Torsdag 17

Karrégryta med äpple och plommon
Glass med jordgubbssås

Onsdag 23

Kyckling med curry och ris
Gammaldags fruktsoppa

Torsdag 24

Fiskgratäng med kräftost och potatis
Äppelkaka med marängtäcke.

Onsdag 30

Moussaka
Saftkräm med skorpor.

Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad, dessert och kaffe ingår, pris 75kr.

Välkomna att beställa av Dorrit Trolle 0383-72 14 64, 070-542 55 17 eller av Marie Hjort 070-66 22 444, 0474-600 05.

