

SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 216

april 2018

Ramkvilla Golfklubb – senast nytt

BARN- OCH JUNIORAKTIVITET UNDER
PÅSKLOVET I RAMKVILLA TORSDAG 5
APRIL

I år infaller påsklovet i kommunen v. 14, alltså veckan som börjar med Anandag Påsk. Ramkvilla Golfklubb erbjuder alla ungdomar mellan 6 – 15 år en hel dags gratis aktiviteter på golfklubben och dess närhet på torsdagen den 5 april mellan 10 – 16.

Vi bjuder på allt! Gratis övningsspel på övningsrangen med tränare, puttingtävlingar på övningsgreen, spel på banan tillsammans med junior, boule (om banan blir klar), fotbollsgolf, bordtennis och lekar av olika slag. Och naturligtvis fika morgon och eftermiddag samt lunch (hamburgare). Vi kommer att ha ledare på alla stationer som håller i de olika aktiviteterna. Om du är intresserad av att vara ledare är du välkommen att höra av dig. Du bör ha fyllt 16 år för att vara ledare och gärna veta litet om golfspelet alternativt kunna steka en hamburgare. Vi betalar avtalsenlig lön.

Alla barn och juniorer är välkomna – medlemmar eller icke medlemmar – du som har spelat golf flera år eller du som aldrig provat på golf tidigare.

Anmäl dig till info@ramkvillagolf.com eller till Elsa tel. 0705 53 07 72 så snart som möjligt. Med tanke på aktuell väderlek (14 mars) så ber vi dig hålla koll på vår hemsida den 3 april för att se aktuell information om aktiviteten.

Några frågor? Bara slå en signal eller mejla till info@ramkvillagolf.com

Nu håller vi alla tummar för att snön smälter till Påsklovet!

Ramkvilla Golfklubb/Elsa. Tel. 0705 53 07 72

Fira påsk i Nygårds- Kyrkan

29 mars torsdag 19.00 - Nattvardskväll

30 mars fredag 10.00 – Långfredagsgudstjänst

1 april söndag 10.00 – Påskdagsgudstjänst tillsammans med Svenska Kyrkan

Majblommekommittén i Ramkvilla och Bäck- aby informerar

Varje år säljer barnen i år 3-4 vid Ramkvilla skola majblommor. I år startar försäljningen den 12 april. Om inte något barn kommer och säljer just hemma hos dej har du möjlighet att handla majblommor hos Putte några dagar efter första försäljningsdatum.

Tillsammans kan vi göra konkreta insatser för barn i vår närhet. Syftet är att förhindra tidig utslagning genom att hjälpa barn med sjukdom, handikapp eller sociala missförhållanden. Majblommans lokalkommitté i Ramkvilla och Bäckaby lämnar bidrag till enskilda barn, lokala projekt och skolan. Bidrag lämnas till sådant som samhället eller försäkringar inte täcker kostnader för.

Vi som ingår i styrelsen är: Kristina Blad, Annelie Ekstrand, Siw Blad, Barbro Frisk, Åsa Svensson, Therese Wågesson och Karolina Sandell.

För att ansöka om ekonomiskt bidrag går det bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Annelie Ekstrand och Karolina Sandell



Majblomman
Alla barns blomma

Utflykt till Wanås

Den 6 maj ordnar Skärbäcks kultur och turistförening en heldagsutflykt till Wanås i Skåne. Wanås består av en skulpturpark, konsthall, slott, ekologiskt jordbruk, butik och kafé. Där möts konst, natur och historia. Skulpturparken har en permanent samling på över 50 verk och varje år är nordiskt och internationellt kända konstnärer inbjudna att producera konst i parken. Richard Johansson, Chiharu Shiota, Katarina Löfström & Poul Gernes är några av konstnärerna 2018. Läs mer om Wanås och utställningarna på www.wanas.se.

Praktisk information: Utflykten är en heldagsutflykt. Vi samåker i privata bilar. Vi delar på kostnad för bensin och var och en betalar sitt inträde. På plats finns ett kafé där det går att köpa mat och fika. Det går också bra att ta med sig egen matsäck för de som vill. Stor del av Wanåsupplevs utomhus. Är vädret för dåligt ändrar vi datumet för utflykten. Utflykten passar alla åldrar.

Kontakta Elsa Anderman för mer information och anmälan: 0709-626970, elsa.anderman@gmail.com.

Bryr du dig om hembygden?

Ramkvilla Hembygdsförening har ett antal arbetsgrupper som alla arbetar för att göra Ramkvilla till en lite bättre plats att bo och leva på. Allt från trevliga arrangemang där vi träffas till kultur i gruvan och på andra platser, marknader mm. Hembygdsföreningens uppdrag är förutom utveckling också dokumentation och bevarande. Hembygdsföreningen är också värd för Sockenrådet som tar upp gemensamma utvecklingsfrågor och representerar Ramkvilla när det behövs, svarar på frågor som går ut till kommundelsråd och sockenråd från kommunen mm. Välkommen som medlem också 2018. Medlemsavgiften är oförändrad, **avgiften är 100 kr, ungdomar under 18 år 20 kr**. Betala in på Bankgiro 5622-3811 (Glöm inte att skriva vem som är inbetalare, både på avin och vid betalning via Internet). Du kan antingen använda bifogat inbetalningskort eller registrera direkt i internetbanken, huvudsaken är att du anger vem/vilka inbetalningen avser.

Har du förslag är du välkommen att ta kontakt.

Hälsningar
Magnus Färjhage
Ordförande

Litauen

Vi samlar till Litauen igen, 3 – 30 april. Inlämning på Solrosvägen 28, Rottne. Ring gärna innan, tel 0470-91409, 070-9661940. Hör av dig om du vill att vi hämtar hos dig.

Vi samlar till vuxna och barn – kläder, skor, täcken, faltar, lakan, örngott o handdukar. Sportgrejor, leksaker, cyklar, hygienartiklar, garnrester, väv, tyger, papper, block, pennor. Egentligen allt utom möbler.

Allt går direkt till barnhemmet i Kedainiai och sjukhemmet i Jotainiai. Vi tackar hjärtligt för alla bidrag i våras och till jul och hoppar på ert stöd även i år.

Barbro, Rune och Nina Isaksson

Vet du vad man gjorde när man sopade upp "bynket"?



Vid ett samtal med Ulla Andersson kom vi in på TV-reklam och att man i dessa dagar gör reklam för en bank som heter Bynk. I reklamen säger man att som Bynk fungerar så ska en bank fungera.

Ulla berättar att, för henne, har ordet bynk en helt annan betydelse. I hennes barndom var bynk bara skräp. När man kom in från ladugården och tog av stövlarna så samlades hackelsen, skräpet på köksgolvet och då fick man sopa upp bynket, minns Ulla.

Samtalet kommer in på andra ord och uttryck och Ulla frågar oss, som sitter runt samtalsbordet, om vi vet vad man gjorde då man "spiltade tutor". Några av oss visste och några av oss hade inte en aning. Undertecknad tillhörde de sistnämnda och Ulla berättade vidare. (Jag försökte anteckna men jag har säkert missat en del och nedtecknat i fel ordning.)

Ulla berättar: vi sådde lin i en åkerkant. När linet var färdigt ryckte vi upp det med roten och sen repades det. Därefter fick det rötas på marken och sen togs det in. Röta betyder torka. I Lövås hade man en linbasta mitt i byn i vilken man kunde torka linet. I Broddatorp, där jag växte upp, hade vi ingen linbasta, så vi kokade vatten i en bykegryta och linet fick ligga på golvet för att torka.



Sen var det dags för linet att brötas, vilket innebar att man krossade stamdelarna för att linet skulle skiljas från

skärven, som stråets vedartade innerdel kallades, i en linbråka. Se bild!

Därefter var det dags för linet att häcklas. Se bild!



När linet tagits in i köket kom skäktet-räret fram. Se bild! Detta användes vid skäkning av linet. Man la linknippor över vanlig stol som man inte var rädd om och som hade rak kant längst upp. Sedan slog man bort barkskärorna från linet. Skäkteträ målades ofta vackert förr i tiden. De var vanliga som fästmansgåva från en fästman till en blivande fru.

När linnet var spunnet var det dags att väva av lingarnet och då var min uppgift att göra papperstutor av tidningspapper. Dessa skulle sättas på skytteln, när min mamma vävde. Jag fick sitta under vävstolen och hjälpa min mamma med vävandet. Jag tyckte att det var jättetrist! Av det bästa linet vävdes dukar. Till lakan och handdukar användes det sämsta linet, minns jag,

När vi tömde hemmet i Broddatorp i slutet av 1960-talet så fann vi en stor rulle linneväv. Väven som skulle använts till örngott ville ingen av oss syskon ha. Hela rullen kastades! Jag tänker ofta, med ett styng av dåligt samvete på det faktum att vi inte tog tillvara linneväven.

Lyssnare: Kerstin F. som minns och konstaterar att linberedning består av många fler moment än vad som tas upp i ringleken med texten: Nu ska vi skörda linet idag, häckla det väl och spinna det bra. Sen ska vi sömma skjorta och kjol, svänga oss glatt i dansen. Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, vävstolen slår, spolen den går. Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, svänga oss glatt i dansen.

Stormanöver

I marsnumret av SockenMagazinet fanns en text av Lennart Ericsson med rubriken "När kriget kom till Ramkvilla" vårvintern 1962.

Texten nedan fortsätter på samma tema och kanske finns det en minnesgod läsare som har minnen från båda "krigen" eller ett av dem. Hör i så fall av dej till redaktionen och berätta!

I Inger Melkerssons digra samling ur klippböcker återfinns följande rubrik: Stormanöver för I 11 i Ramkvilla Överskeppning ingår i övningarna

Året var 1968 och omkring 1000 man och 200 fordon deltog i den stormanöver som en bataljon ur I 11 under fyra dagar genomförde i Ramkvillabygden. I manövern deltog också ett kompani från Ing 2 i Eksjö.

I Vetlanda-Postens reportage står att läsa att "striderna" böljade fram och tillbaka i den omväxlande terrängen och att överskeppning över Klockesjön ingick i inledningsskedet.

När I 11:s bataljon under ledning av bataljonschefen kapten Lars Munther marscherade upp mot Böksholm och Ramkvilla bestod huvuduppgiften i att ta tillbaka Bäckaby och Fröderyd eftersom dessa orter intagits av fienden den så kallade B-sidan.

Redan i Hornaryd fick bataljonen den första kontakten med fienden och mindre strider utkämpades där. Strax intill Hallsnäs herrgård i Ramkvilla blev det plötsligt stopp för Munthers mannar eftersom B-sidan hade "sprängt bron" och minerat området väster om Klockesjön. För att kunna anfälla fienden i ryggen samt bereda fri väg för transport av fordon och materiel över Klockesjön transporterades ett kompani med soldater över till Torp. Dessa fordon transporterades över sjön till Torp på Ing 2:s specialbyggda färjor.

B-sidan under ledning av löjtnant Nils Förander gav sig inte så lätt. Fiendeposteringarna stod nämligen mycket listigt utplacerade i terrängen och var nästan omöjliga att upptäcka i det

täta mörkret. I Torp, där de överskepade trupperna landsattes var således "kriget" redan i full gång. På A-sidan kämpade soldaterna sida vid sida eniga om att slå tillbaka fienden.

Nästa morgon erhöll man brigadorder om att B-sidan brutit igenom försvarslinjen Vetlanda-Nottebäck och att man var på stark framryckning mot sistnämnda ort. Eftersom brigaden samtidigt återtagit Bäckaby och Fröderyd blev bataljonens närmaste uppgift att genskjuta fienden öster om sjön Örken.

Denna för I 11-soldaterna för 50 år sen avslutande manöver avsåg främst, enligt övningsledningen, att träna soldaterna i försvar och bevakning av sådana objekt, som var snarlika förhållandena under öppet krig. Även försvar mot luftlandsättningar, bekämpning av stridsvagnar och eldöverfall rymdes inom ramen för denna manöver.

Övningsledningen bestod av överspelöjtnant Helge Gårdström, överste Lennart Löfgren och major Håkan Håkansson. Se bild!

Kerstin F.



När fienden omringade fikasugna soldater i Torp

Efter att ha läst om "När kriget kom till Ramkvilla" på vårvintern 1962 i förra numret av SockenMagazinet kom minnena tillbaka även för mig.

Jag jobbade som hembiträde hos bröderna Svensson i Torp där en av mina sysslor bestod av att diska mjölkflaskorna, när dessa kommit tillbaka på förmiddagen från mejeriet.

En dag, när jag gick ner till ladugårdens mjölkkrum, blev jag riktigt rädd. När jag öppnade dörren möttes jag nämligen av två killar i full krigsutrustning. Eftersom det var ganska kallt ute hade de gått in i ladugården för att värma sig. Jag erbjöd dem att följa med upp till boningshuset för en kopp kaffe, vilket de inte tackade nej till.

Plötsligt hördes skottsvalvor utanför huset! Under tiden som vi fikade hade flera soldater kommit och dessa mer eller mindre omringade huset. Dessvärre tillhörde dessa soldater "fienden". Killarna som var inne för fika hade inte varit uppmärksamma, vilket var deras uppdrag.

Hur skulle de nu kunna ta sig ut? Jo, de tog första bästa tillfälle att smyga iväg och försvinna. Blev de tillfångatagna? Hur kunde de smyga undan? Jag fick tyvärr aldrig veta hur de kom undan och hur det hela avlöpte.

Britt-Marie Fager