

SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 215

mars 2018

Årsmöte med Hembygdsföreningen

Föredrag om potatis

Söndagen den 18/3 klockan 17:00 är du välkommen till Nygårdskyrkan för att delta på Hembygdsföreningens årsmöte. Årsmötet börjar med föredrag av potatisentusiasten Torvald Fält som odlar minst 350 sorter hemma på gården. Torvald berättar om olika sorters potatisar och historier om hur han kommit över alla dessa sorter. Efter föredraget blir det årsmöte och utnämning av årets Ramkvillabo och avtackningar, efter kaffe och ostkaka avslutas mötet med filmvisning. Eftersom intresset för filmvisningen på Wärdshuset 2/2 var så stort att det to m blev en lång väntelista, väljer vi att också på årsmötet visa Ramkvillafilmen med namn på medverkande i filmerna.

För att kunna beräkna fikats behov vi ha din anmälan senast 11/3. Du anmäler dig till Maria Lamme, via mejl till sockenmagazinet@ramkvilla.com, via mobil 072-522 30 20 eller lapp i brevlådan!

Glöm inte bort att nominera till Årets Ramkvillabo! Du anmäler även det till Maria Lamme.

Välkommen hälsar
Ramkvilla Hembygdsförening

Ramkvilla hotell/Dalbo

Ägarna av fastigheten Ramkvilla hotell, före detta servicehuset Dalbo, har varit i kontakt med många personer, företag och aktörer för att hitta en lösning i form av hyresgäst och/eller köpare av den, i dagsläget, oanvända fastigheten.

Fastighetsbolag, mäklare, vårdbolag och Vetlanda kommun har varit intresserade och kontaktade för att hitta en lösning. Tyvärr har inte en sådan gått att finna.

Ägarna tror att det finns en efterfrågan på boende till en lägre kostnad än för nyproducerade lägenheter och hyresrätter.

Fastighetsmäklare Mikael Fritzell på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Vetlanda har fått uppdraget att ta emot frågor och intresseanmälan kring de lägenheter som i nuläget finns att hyra. De aktuella lägenheterna är ett och tvåor med kök och uteplats.

För frågor, synpunkter och intresseanmälan var vänlig kontakta Mikael Fritzell på telefon 0383-16099 eller 070-6722233 via mail mikael.fritzell@lansfast.se

Träningsdag 24 mars

Lördagen 24/3 arrangerar Örgansklubben en träningsdag i idrottshallen. En fullspäckad dag full av inspiration och nya träningsformer!

Vi startar dagen kl.9 med Friskis Yoga Energy. Sedan följer Jujutsu/självförsvaret med Vetlanda Jujutsuklubb, pulshöjande pass samt 3D-träning med instruktör från Hälsans Hus i Åseda. Sist på dagen ges möjlighet till löpteknikpass med instruktör från Växjö alt Dans soft med Anna från Friskis. Löpteknikpasset passar alla, såväl nybörjare som vana löpare. Dagen avslutas med dusch och bastu för dem som önskar. Schema kommer att anslås

samt publiceras på Ramkvillasidan på Facebook.

Kostnad för medlem i klubben är 200 kr/icke medlem 400 kr. Alla pass, förmiddagsfika, lätt lunch samt frukt ingår. Betalning på plats via swish. Anmälan senast 16/3 till Lina (070-344 36 78) eller Pia (070-557 06 23) på ordinarie träningstillfälle eller via sms. Anmäl om du har speciella önskemål ang kost.

Varmt välkomna!
Örgansklubben

Våfflor till organisationen "Operation Smile"

Vi samarbetar och serverar våfflor och kaffe lördag 24 mars kl 10-14 i Puttes lanthandel!
Välkomna!

Putte, Puttorna och Svenska kyrkan i Ramkvilla



Kyrkliga syföreningen

Kyrkliga syföreningen har haft årsmöte. Arbetsgruppen omvaldes och består av Yvonne Bernhardsson, Laila Hördegård, Kerstin Fransson, Sonia

Fransson och Gunilla Gunnarsson. Anslag på 48000 kr beviljades till Svenska Kyrkans olika kampanjer, Stadsmissionerna i Sthlm, Gbg och Malmö, IM Vrigstad, Diakonicentrum i Växjö, Gåvokassan Vetlanda, Fadderbarnet i Mali, Barncancerfonden, Kampanjen Svält, Litauen via Rottne, SKUT och Operation Smile.

Vi kommer också att delta med lotterier på Marknaden och Julmarknaden och serverar kyrkkaffe.

Ett stort tack till alla som kommer och bjuder på auktionen och köper lotter av oss. Det är det som gör det möjligt för oss att skänka så mycket pengar.

Syföreningen/Gunilla

Plymska Huset i Bäckaby

Mars 2018

Torsdag 1

Helstekt fläskytterfilé med potatis. Äppelpaj med vaniljsås.

Onsdag 7

Stekt strömming med potatismos. Cheesecake i muffinsform.

Torsdag 8

Karins potatis och köttfärsgratäng. Kokos och citronformar.

Onsdag 14

Sjömansbiff med potatis. Fruksallad med grädde.

Torsdag 15

Kassler med romanoffpotatis. Citronfromage.

Onsdag 21

Torsk med äggsås och potatis. Hallonsorbet med mynta.

Torsdag 22

Djungelgryta med ris. Connis Äppeltårta.

Onsdag 28

Påskbord.
Pris 150Kr
Torsdag 29 Skärtorsdag OBS!! Stängt

Maten serveras kl 12.30. Bröd, sallad, dessert och kaffe ingår, pris 80kr. Välkomna att beställa av Dorrit Trolle 0383–72 14 64, 070–542 55 17 eller av Marie Hjort 070–66 22 444. Föranmälan senast tisdag kl 12.00.

När kriget kom till Ramkvilla, eller mina minnesbilder från stormanövern i Ramkvilla-bygden vårvin-tern 1962.

Elva månaders grundutbildning närmade sig slutet! Endast den avslutande övningen återstod för årets rekryter på I 12, Eksjö. Nu skulle allt som vi lärt oss under utbildningen tillämpas och utvärderas. Som lämplig terräng för detta hade regementsledningen valt Ramkvilla-trakten.

Fiendestyrkan utgjordes av motsvarande militär styrka från I 11 i Växjö. Även artilleriet i form av några pjäser från A6 i Jönköping deltog symboliskt i övningen. Några pjäser avlossades aldrig, så vitt jag vet. Även Ing 2 i Eksjö kan ha varit inblandade med en del brobyggen.

I mars månad detta år var det fortfarande riktig vinter. Även om vi hade tur med vädret och soliga dagar förekom så var det fortfarande rejält kallt på nätterna och en hel del snö låg kvar i markerna. Det är inte bara som jag minns att det var kallt. SMHI:s statistik visar att årets lägsta temperaturer uppmättes i mitten av mars.

Förutsättningar och läge genomgicks före utmarsch: egna styrkor höll Ramkvilla men fientliga aktiviteter hade rapporterats från trakterna norr och väster om Braås. Vår bataljons uppgift var att säkra Ramkvilla-bygden samt avstyra attacker från fiendens sida. Som ansvarig för tross-traktor med vidhängande 9-cms pansarvärnspjäs följde jag plus en traktorförare på måndagsmorgonen med vår BM Boxer 350 en halvpluton på 18 – 20 man ett skyttekompani under uppmarschen via Björköby, Myresjö och Slageryd.

I backarna upp mot Bäckaby åkte snökedjorna på för där hade dagsmejan och frysande smältvatten gjort

vägarna ishala. Vi behövde för övrigt kedjorna hela veckan. Ramkvilla passerades och en bit söder om Hallsnäs gavs signal till att ordna förläggning för natten. Tälten resten, kaminerna tändes och köket ordnade fram mid-dag.

Via radion kom en glad nyhet – på grund av den kalla väderleken skulle ”striderna” avbrytas när mörkret föll, och tas upp igen morgonen därpå, i varje fall till slutstriden i slutet av veckan. Bakom beslutet, som framförallt innebar att inga vaktposter behövde sättas ut med risk för köldskador, låg högste ledaren för hela övningen, översten och chefen för I 11, Tor Cavallin. Det var ett vettigt beslut eftersom vi hade fullt upp med att hålla värmen i tälten. När Cavallin slutat som militär läste han teologi och prästvigdes, så hans beslut var redan då i den andan.

Under tisdagen och onsdagen gick vår styrka på offensiven. Anfall och förflyttningar övades men vid Skärbäck blev det stopp. Det var det I 11:s tur att gå till anfall och under torsdagen och fredagen övades reträtt och fördöjningsstrid. Efter som vår halvpluton hade ansvar för en pansarvärnspjäs som skulle stoppa tänkta anfallande stridsvagnar kom vi att vara bland de sista som på fredagskvällen kom tillbaka mot Ramkvilla. Där kom ett beslut av stridsdomarna att få följder för vår grupp – fienden fanns i byn och bron vid Hallsnäs var sprängd och fick inte användas. (I filmen Repgubbar målar man helikopter på fordonet och fortsätter som vanligt, men det var inte ens tänkbart på den tiden.)

Det var nu mörkt och rejält kallt! Vi tvingades lämna traktor och trossvagn, med ved och tält, och bara ta med oss personlig utrustning inklusive vapen. Inga ordinarie befäl fanns på plats, men någon av oss tog ledningen. Under en kall stjärnhimmel gick vi över Klockesjöns is och kom upp på land där golfens servicebyggnad ligger i dag. På avstånd såg vi att det lyste i en gård och vi fortsatte över åkrarna dit. Vi knackade på för att låna telefon för att kontakta vårt kompani, och möttes av ”stå inte där ute och fry, kom in i värmen!” Vi var

inte nödbedda! Snart satt vi på stolar och golv inne i stugvärmen. Det bjöds inte bara på värme. Vi som varit utan mat ett tag serverades kaffe och smörgåsar i stort antal av mor i huset. Idag vet jag att vi var på Ljungkullen och att den kvinna som så generöst delade med sig av mat och stugvärme var Maja Johansson.

Någon kontakt med vårt kompani fick vi inte under kvällen (och vi var nog inte så angelägna heller). Vi erbjöds av värdfolket Johansson att övernatta i höet i ladugården vilket vi tacksamt accepterade. Inlindade i kappan och tältfliken, med pälsmössan nerdragen över öronen och nerbäddade i hö och halm sov vi djupt under midnattstimarna och långt in på morgonen.

På morgonen lyckades vi etablera kontakt med såväl koktross som kompanichef. Eftersom ledningen ansåg att vi fått vår del av strapatser placerades vi som reservstyrka vid Hembygdsgården. Därifrån kunde vi följa när slutstriden om Ramkvilla inleddes klockan 12. Exakt på sekunden kom ett A 32 Lanser på mycket låg höjd in över oss för att markera flygunderstödet. Kort därefter avblåstes striderna och övningen avslutades. Vi kunde därefter gå över bron för att hämta vår traktor och pv-pjäs. Efter en kort förflyttning förlades kompaniet i trakten kring Högarör, middag serverades och en överraskning serverades till kaffet, wienerbröd från fältbageriet.

Sedan följde hemmarsch till Eksjö, materialvård, avrustning, inlämning de närmaste veckorna och slutligen utryckning.

I minnet lyser den här kvällen på Ljungkullen i värme och ljus fortfarande upp en i övrigt jämngrå lumpartid.

Januari 2018 vpl. v.korpral 8111 Ericsson
(Min anknytning till Ramkvilla-bygden? Några år senare skulle jag på Sörängens Folkhögskola få Göran Fransson som rumskamrat. Så småningom kom Kerstin in i bilden, och vi har behållit kontakten genom åren.)