

# SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 199

oktober 2016

## **Vi samlar in till Världens barn!**

Kom och ät våfflor  
lördag första oktober kl. 10-14  
i Puttes lanthandel!

Putte sponsrar med ingredienser!  
Vi gräddar!

Svenska kyrkans stick-kafé

## **Anslutning till bred- bandsnätet via fiber i Hallsnäs- Skärbäcksområdet**

### **Konkret erbjudande och in- formationsmöte**

Under 2015/16 har möjligheterna att dra bredband via fiber till boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet undersökts. VETAB har nu fattat beslut om att finansiera en stor del av kostnaden för en bredbandsutbyggnad till våra områden. Detta innebär att anslutningsavgiften blir jämförbar med vad andra samhällen på landsbygden betalat för liknande investeringar i bredband.

### **Kallelse till informationsmöte**

**6 oktober kl 18.00** kommer ett stormöte hållas tillsammans med VETAB i **Skärbäcksgården**. Där kommer det också ges möjlighet att ingå avtal om anslutning.

**Har du frågor inför informationsmötet? Meddela gärna undertecknade i**

**förväg så säkerställer vi att svar kan ges på bästa sätt!**

**Vi som ingår i bredbandsgruppen är:**

Stefan Josefsson  
([stefan.josefson@gmail.com](mailto:stefan.josefson@gmail.com), 0705-335321)

Christoffer Lewinowitz  
([christoffer.lew@gmail.com](mailto:christoffer.lew@gmail.com), 0723-327030)

Elsa Anderman  
([elsa.anderman@gmail.com](mailto:elsa.anderman@gmail.com), 0709-626970)

Göran Theolin  
([goran.theolin@gmail.com](mailto:goran.theolin@gmail.com), 0705-892442)

Sigurd Holst ([sigurd\\_holst@yahoo.se](mailto:sigurd_holst@yahoo.se), 0723-347444)

Joachim Winther, VETAB

Information om bredbandsprocessen finns också på [www.skarback.com](http://www.skarback.com)

## **Värendskog till Ramkvilla**

**Värendskog öppnar lokalkontor i  
Ramkvilla!**

**VÄRENSKOG**

Att ha en bemannat och öppet kontor har alltid varit viktigt för Värendskog AB och nu utökar man med ytterligare ett kontor. "Vi går mot strömmen. När många lägger ned sina kontor öppnar vi istället nytt, vi tror att det är viktigt för leverantörerna att själva kunna välja hur de vill hålla

kontakt" säger Lars-Erik Frisk som förklarar vidare: "Vi vill inte att våra leverantörer slussas vidare genom digitala växlar och knapptryckningar utan här får de istället prata med Kerstin på kontoret eller direkt med sin skogliga kontaktman. Och när man ska ses kan man välja att göra det på kontoret, ute i skogen eller hemma hos skogsägaren."

Kontoret i Ramkvilla kommer att bemannas av Leif Edvardsson, inledningsvis två halvdagar i veckan. Kontoret ligger strategiskt i förhållande till sågverken dit företaget levererar virke och det innebär att många får närmare till ett Värendskogskontor.

Lördagen den 8 oktober kl 10.00-14.00 blir det öppet hus i den nya lokalen som ryms i Centrumfastigheten i Ramkvilla (f d SEB lokal). Owe Hördegård inviger kontoret kl 10.00. Det blir även matnyttig information om verksamheten och aktuella skogsåtgärder. Förutom alla på Värendskog så medverkar även POTAB, Skog & Lantbruk samt Skogsbränsle Småland! Bengt-Åke Johnsson som startade Värendskog 1991 kommer också att finnas på plats.

Varmt välkomna hälsar  
Värendskog

## **Volontärer sökes**

Vill du vara med i ett glatt gäng som ser till att Ramoa och Ramkvilla lockar flera hundra besökare? Då är du välkommen att vara volontär under Vildmarksloppet den 8-9 oktober. Örjansklubben är medarrangör och

behöver din hjälp för att lyckas genomföra arrangemanget. Du kan anmäla dig till hela helgen eller bara en av dagarna. Räkna med att vara volontär mellan kl 09.00-13.00. Allt från parkeringsvakter till medaljutdelare kommer att behövas. Du anmäler dig till Jimmi Olsson på telefon 070 - 34 35 286.

Örjansklubben

## Skrönor o berättelser

Fredagen den 21 oktober kl 19.00 bjuder Hembygdsgruppen in till skrönor och berättelser på Wärdshuset. Det kommer att visas film.

### Det är obligatorisk anmälan!

Ring 0474-60 000 eller mejla [info@ramkvilla-wh.se](mailto:info@ramkvilla-wh.se).

Välkomna till en trevlig kväll! ☺

## Träningsdag



Boka in lördagen den 22 oktober. Då planerar vi att uppmärksamma Örjansklubben 75 år med en dag i träningsens tecken. Platsen är Idrottshallen i Ramkvilla. Vi erbjuder fem varierande och för föreningen nya pass. Dessutom förmiddagsfika, en lättare lunch samt frukt på eftermiddagen. Allt detta till en kostnad av 75 kr/person för medlemmar i föreningen. Är man inte medlem går det bra att anmäla sig och lösa medlemskap. Följande pass kan du välja mellan: Program:

### Kl.9-10

**Yoga** – Pia Hördegård leder Friskis och Svettis yoga med fokus på andning och rörlighet. En perfekt start på dagen och tillfälle att väcka kroppen.

### 10-10.30

Paus med fika

### 10.30-12

**Zumba** - Arturo Mori har tidigare haft pass i Vetlanda men nu flyttat till Stockholm. Nu återvänder han till Småland och leder ett Zumbapass för oss. Zumba är dansinspirerad gruppträning till latinamerikanska rytmer.

### 12-13

Lunch

### 13-14

**Box** – Jimmi Olsson leder passet ev. tillsammans med extern ledare. Deltagarna använder handskar och mitsar under passet. Förbered er på ett enkelt men fysiskt krävande pass. Maxantal deltagare.

### 14-14.30

Paus med frukt

### 14.30-15.30

**Pilates** – Elsa Anderman är utbildad pilatesinstruktör vid Stockholm Pilates Center. Pilates fokuserar på att bevara eller få tillbaka en god hållning och bli stark och smidig. Deltagarna tränar på matta med sin egen kropp som redskap. Maxantal deltagare.

Alt.

**Vildmarksträning** utomhus med Jens Ekholm från Ramoa. Ett cirkelträningsspass med stationer där vi lyfter och bär stock/sten/traktordäck och rep. Ett pass där hela kroppen används och tränas på ett funktionellt sätt.

Anmäl till Pia senast 17/10 via sms 070-557 06 23 eller direkt till oss.

Betalning via swish till samma nummer alt kontant på plats. Det vi vill veta är vilka pass du önskar delta i samt om du önskar lunch och fika. Utmana er själva att kanske testa något nytt! Känner ni att något inte passar utnyttja tiden till en rask promenad eller löparrunda istället! Hör gärna av er om ni har några frågor!

Vi ser fram emot en rolig och inspirerande dag tillsammans! Välkomna!

## Musik i Ladhalla, Höreda

Fredag 28 oktober kl 19.00

### Visor att luta hjärtat mot

Mats Höjer och Sölve Olofsson från Falun framför glada och sorgsna visor av kända och okända diktare. Entré 120,- inklusive enklare förfriskningar

Begränsat antal platser så ring och boka på 073-1577600

I samarbete med Ramkvilla hembygdsförening

## Minimarknad med fårskinn och honung!

Skärbäcks fårgård och Nybrukarna bjuder in till en minimarknad i Skärbäcksgården **lördag 29 oktober kl 10-15**. Passa på att titta och känn på våra fina lammskinn och provsmaka vår honung. Varför inte vara ute i god tid med att köpa en uppskattad julklapp? Efter tillgång kommer det också att finnas färska grönsaker till försäljning. Alla våra produkter är lokalproducerade i Skärbäck.

Ta en kopp kaffe (som vi bjuder på!) och fråga oss om våra verksamheter. Testa också dina kunskaper om får, bin och annat gårdsliv i vår tipspromenad!

Vi tar emot Swish och kontanter, dock ej kort. Fakturering kan ordnas mot förfrågan.

### Välkomna hälsar

**Skärbäcks fårgård** (Susanne och Martin), [www.skarbacksfgard.tictail.com](http://www.skarbacksfgard.tictail.com)

**Nybrukarna** (Elsa och Jorge), [www.nybrukarna.se](http://www.nybrukarna.se)

## Sågverket

Södras svar på protestlistan mot nedläggningen av Ramkvilla-sågen: Sågverkspersonalens, lokalbornas och traktens medlemmars åsikter är inte intressanta. Affärsområdeschef Jörgen Lindquist har gett besked om detta och erkänt att Södra hellre eliminerar konkurrensfördel i regionen snarare än att ta ansvar för bygdens framtid och sälja sågverket till någon annan aktör.

Mer information nedskrivet av Rickard Melkersson finns på anslagstavlan som hänger intill Puttes Lanthandel.

Rickard Melkersson

## Ledig lägenhet med vacker utsikt!

I Centrumfastigheten över ICA-affären i Ramkvilla, med vacker utsikt över byns båthamn och kyrkan finns en ledig 3-rums lägenhet. Parkettgolv i v-rum, rymlig dusch/wc med tvättmaskin/tumlare, ett förråd i källare och ett förråd i markplan. Köket med två stora fönster vetter mot vattnet. Liten gång utanför ytterdörren där plats till bord och stolar finns (under tak). På markplan finns mer plats för utemöbler.

Är du intresserad eller vet om någon är det? Välkommen att höra av dig så får du fler detaljer och en visning!

Maria Lamme  
072 – 522 30 20

## Crimetime



Crimetime, vad är det?? Jo, det är Sveriges största deckarfestival som

för andra året i rad genomfördes under fyra dagar i augusti i Visby. Dit hade jag tillsammans med två vänner anmält mig som volontär. Tänk att få en liten insikt i författarvärlden och höra samtal mellan olika författare såsom Peter Robinson, Camilla Läckberg, Jens Lapidus, Mons Kallentoft, Martin Widmark, Anna Jansson och många, många fler. Totalt var det 65 medverkande författare däribland några internationellt kända.

Efter ett informationsmöte för oss volontärer drog det igång. Första mötet blev med Elizabeth Hand från Maine i USA. Hennes historia om hur hon gick med i scientologirörelsen, blev fast där och under två års tid planerade sin flykt – som lyckades – gav idén till hennes karaktär Cass som hon skrivit tre böcker om. Ett mycket starkt möte som gav mer smak. Hennes böcker måste läsas!

Intressant var också samtalet mellan Johan Theorin och Anna Jansson. Moderator var Anna Hedelius och tråden i samtalet var "gotländska och öländska gåtor och mysterier". Jag kunde snabbt konstatera att Anna Jansson har en härlig humor. Det var roliga och underfundiga historier de berättade, alla med mycket lokal förankring, Anna från sitt Gotland och Johan från sitt Öland.

En annan punkt i festivalen var en brottsplatsundersökning. Vad gör polisen i verkligheten? Två kvinnliga poliser från Stockholm berättade om hur man läser en brottsplats och utför en brottsplatsanalys. Det var en mycket populär punkt under festivalen, fullt med folk och många frågor efter undersökningen till poliserna.

Ett annat samtal som berörde mycket var det mellan Håkan Nesser och Martin Widmark. Båda f d lärare som talade om hur man skriver fängslande för både vuxna och barn. Martin berättade hur han lyckades locka ungdomar att skriva historier, trots att de själva inte trodde att de kunde. Vilken lärare! Så inspirerande att höra honom!

På kvällarna var det barhäng på Clarions festivalbar och där mötte vi bl a Jens Lapidus och Jenny Rogneby en kväll. Nästa kväll var det Mons Kallentoft och Martin Österdahl. Intervjuare var Josefine Sundström, alltid iklädd gummistövlar som blivit hennes signum! De samtalen var såsom lokalen antyder lite mer lättsamma, men trevliga.

Två heldagar jobbade jag som volontär i Almedalen vid barnhörnan. Det var fiskdamm, ballongblåsning, tillverkning av pins, bärande av möbler mm. Vid övriga volontärjobb hälsade man gäster välkomna, visade till plats, informerade, skickade mikrofon runt i publiken vid frågestunder mm.

Fyra roliga volontärdagar! Jag återkommer mycket gärna till festivalen, men vill inte missa så många författarsamtal så i framtiden blir det som betalande gäst. Jag vet att de har behov av fler volontärer till nästa år så är du intresserad av att besöka Visby i mitten på augusti, gå in på [www.crimetimegotland.se](http://www.crimetimegotland.se) och ansök. Du får betala resan o boendet själv, du får mat medan du jobbar, gratis inträde till allt under festivalen och många härliga möten med spännande författare!

Maria Lamme

## Ramkvilla Bil & Smide

När Knut Nilsson, för drygt 100 år sen, startade sin yrkesbana som smed kostade det 60 öre att sko en häst. Ester, som var bror till Gunnar på Ljungkullen och dotter till August i Sundhagen gifte sig 1904 med nämnde Knut.

Knut var smed på Hallsnäs gård men lämnade Hallsnäs 1923 och flyttade tillsammans med sin hustru fram till Ramkvilla där de köpte en smedja och ett boningshus, nuvarande Hörjesåsvägen 10. Smedjan låg på den tomt som nu bebos av Lilian och Håkan Magnusson på Hörjesåsvägen 11.

I sin smidesverkstad smidde Knut många hästar och de föremål som

behövdes i ladugårdarna i bygden på den tiden. Knut var även ”bikung” med, inte mindre än, tolv bisamhällen.

1935 behövde Knut och smidesverkstaden nya lokaler och en ny verkstad och hovslageri byggdes på den plats där byggnaden än idag ligger. Ett par år senare tog sonen Harald Nilsson över verksamheten som då kom att heta Smide & Repverkstad. Under krigsåren, då Harald var inkallad, skötte Knut åter rörelsen.

Efter krigsslutet gick smidesverkstadsens verksamhetsområde från hästar till bilar och 1955 öppnades bensinstationen. I samma veva började Haralds son Ove Haraldsson att arbeta i företaget. Harald och Ove drev firman tillsammans fram till 1982 då Ove blev ensam ägare. Företaget fick då namnet Ramkvilla Bil & Smide.

Annika Haraldsson, som minns och berättar för undertecknad säger att när Oves yrkesskador 2002 satte stopp för fortsatt verksamhet lades firman tyvärr ner. Vi, i familjen, har dock många roliga minnen att tänka på och se tillbaka på, avslutar Annika.

Samtalare: Kerstin F.

## **Ramkvilla Gård**

Ramkvilla Herrgård inropades 1948 av min far, Henry Lamme, som med sin familj flyttade in i mangårdsbyggnaden. I mangårdsbyggnaden hade den föregående ägaren på slutet drivit en pensionsrörelse men byggnaden var i behov av omfattande upprustning. Familjen Lamme flyttade därför efter en kort tid upp till den södra arbetarbostaden, numera Puttes (Thomas) bostad, och hyrde ut mangårdsbyggnaden för pensionsrörelse till Irma Almqvist, i avvaktan på ekonomiska möjligheter att rusta upp byggnaden.

1952 -53 gjordes en ordentlig upprustning med baktanken att Mor Iris där även fortsättningsvis skulle driva pensionat och anordna kalas. I huvudbyggnaden fanns dock bara 5 rum

för uthyrning. Fler rum blev med tiden disponibla i takt med att lantbruket effektiviserades med traktorer. Ytterligare rum frigjordes sommartid genom att familjen flyttade sina bäddar till Magasinet, som efter ett tag inte längre behövdes för sädeslagring. Därtill kom att pensionatet förmedlade rum i närliggande villor när de egna rummen inte räckte till. Även om byggnaderna rustades upp var det aldrig frågan om att installera duschar. Vissa rum hade dock handfat med rinnande vatten. Den som hade behov av mer tvagningsvar hänvisad till sjön. Vintertid eldades bastun, nuvarande klubbstugan vid ån, upp på fredagar

Familjen växte efter hand. Samtidigt som både lantbruket och pensionatet innebar långa arbetsdagar fostrade Iris och Henry 6 barn. Sommartid gick pensionatets gäster före och familjen fick äta först när gästerna ätit. Iris kunde börja väldigt tidigt på morgonen för att få färskt bröd till gästerna och hon försökte alltid avsluta dagen med att dricka kvällskaffe med gästerna. Inte så sällan slutade det med att hon somnade framför TV:n i sällskapsrummet tillsammans med gästerna. Men hon såg alltid till att ”bullgrytan” var fylld så att egna barn, gästernas barn och till viss del byns barn kunde få bulle och mjölk kvällstid.

Iris schema var ungefär så här 7 dagar i veckan sommartid:

Kl 5 sattes buldeg till eftermiddags- och kvällskaffet

Kl 10 frukostlunch (lite av brunch med allt från gröt till stekta potatis)

Kl 14 eftermiddagsfika med bullar och tre sorters hembakade kakor

Kl 17 middag med efterrätt, lördag och söndag även förrätt.

Samtidigt som pensionsvärderna skulle ha sin service förekom ibland begravingar och turistbussar skulle utspisas både med kaffe och middag. Eftersom pensionsvärderna kunde vara fler än 40 och då ibland tillfälliga gäster kom så blev det trångt i kök och matsal. Det hände att pension-

atsvärderna ibland fick inta sina måltider utomhus!

Gästerna återkom år efter år. Många blev igenkända eftersom klädseln ofta var densamma år efter år. I början var det en hel del barnfamiljer. För barnfamiljer fanns det fördelaktiga priser trots att ordinarie helpensionspris bara var 7 kr/dygn. Barnen blev lite som medlemmar i familjen Lamme. När barnen inte längre kunde följa med åkte föräldrarna själva. De sista åren var det en hel del änkor men även barn som varit här på 50-talet kom några dagar då och då för att uppleva sin barndoms somrar.

I juli -augusti kopplade Iris av med att gå ut i skogen och plocka blåbär till efterrätt. Till sin hjälp med att sköta pensionatet hade Iris förutom dottern Agneta, Hillevi Blad (senare Engblom) en eller två hjälpredor, oftast tonårsflickor. Vid kalas hjälpte flera av damerna från byn till i köket och med servering. Men det var en självklarhet att vi barn också skulle hjälpa till. Det kanske inte alltid var så roligt när övriga barn samlades vid badplatsen men å andra sidan var gården lite av samlingsplats för byns alla barn, såväl bofasta som mer eller mindre tillfälliga sommarbarn.

Lantbruket drevs till en början traditionellt med allehanda vanliga husdjur. Åkrarna rustades upp genom att de täckdikades och rensades från diverse ogräs, främst kvickrot. Detta skedde till en början med hjälp av två ardennerhästar men ganska snart inköptes en liten Ferguson fotogentraktor. Iris Lamme hjälpte självklart till i både ladugård och på åkrar. Dessutom fanns tidvis fast anställd arbetskraft. Ladugård och ekonomibyggnader byggdes om i flera olika omgångar för att anpassas till olika verksamhetsinriktningar. I slutet av 50-talet minimerades mjölkproduktionen och i stället satsade Henry i olika omgångar på köttproduktion. Han fick visserligen fram kalvar med hjälp av en egen avelstjur av rasen Hereford men med sin personbil, Chevrolet 1936, åkte han runt till gårdar på några mils avstånd, och handlade upp relativt



nyfödda kalvar. Transporten skedde i Chevroletens bagagerum där kalven placerades omsluten av en jutesäck. I bagaget placerades också jag för att hålla kalven lugn. När kalvarna i närheten inte räckte till "chartrade" Henry en lastbil för djurtransport för att i Skåne handla upp ungdjur för att få volym i verksamheten.

Henry försökte alltid att förutse vilket som skulle ge bäst ekonomiskt resultat på några års sikt så ombyggnad av ekonomibygnaderna förekom ofta. Han satsade ett tag på grisar, först genom att med egna avelsdjur driva fram smågrisar för försäljning. Snart kom dock tankarna på att köpa smågrisar för uppfödning till slaktgrisar. Han köpte då upp smågrisar runt om i byarna. Unggrisarna placerades i en utomhusstia ute på åkrarna. Det hände då och då att grisarna rymde och då gällde det att få folk för att få hjälp att driva grisarna åter till sin stora stia. Det kunde vara en mäktig syn att se bortåt 100 grisar på rymmen och inte alltid så lätt att hålla ihop en mänsklig kedja när grisarna siktade in sig på den svagaste länken, dvs något av de yngre barnen. Henry kunde då utbrista i en fråga om vad man egentligen lärde sig i skolan. Men det blev snart nya funderingar på annan produktion. Potatisodling blev den nya satsningen och det var en verksamhet som pågick till efter Henrys död 1994 och som nu återupptagits av Magnus och Maria.

1989 brann mangårdsbyggnaden ner. I princip återstod endast ytterväggar. Orsaken till branden var en gnista från skorstenen som letade sig in under en takpanna till det torra takspånnet. Byggnaden kunde dock i stort återskapas och nästan allt i huset räddades genom att många i trakten hjälpte till att bära ut möbler mm.

1999 brann sedan två av ekonomibygnaderna helt ner. Den gången var det damm och dåliga elledningar som var orsaken. Byggnaderna byggdes upp igen men då inte som potatislager eller liknande utan för snickeriverksamhet. Också brandstation

kunde inrymmas i de nya byggnaderna.

Gården har nu övertagits av yngste sonen Magnus. Putte disponerar villan men Mellanhuset hyrs nu ut som permanentbostad efter att ett antal år hyrts ut veckovis till främst turister. Viss del av åkermarken utarrenderas men i huvudsak används marken till golfbana.

Så visst är det mycket som hänt i Ramkvilla. Numera blir mina besök mera frekventa i och med att jag fått möjlighet att överta stugan på Enekullen. Den stugan byggdes av makarna Rydström på 60-talet efter det att de blivit förälskade i Ramkvilla. Och här bodde de tills de slutade sina dagar, den sista tiden dock på Dalbo. Jag är också glad över att hela min familj, barn och barnbarn, gärna kommer hit. Min son Mattias håller till och med på att rusta magasinet så att också det får en fortsättning från tiden när mina föräldrar använde det för övernattnig.

Sven Lamme

## **Storfångst i Klockesjön**



Ali, som fiskade för andra gången i livet, lyckades med det som många

drömmer om; att dra upp en gädda på strax över 12 kg, i Klockesjön. Det var flera som inte var så sugna på att bada efter att ha sett besten!

Skriver Linda Hördegård