

SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 195

juni 2016

Ramkvilla Marknad 4/6

Dags att köpa uteblommor, vaxduk och trätofflor.

Årets största evenemang i byn, för 34:e gången Ramkvilla Marknad med gamla och nya knallar.

Sedvanlig väffelserving och tivoli och kanske även en och annan överraskning.

Välkomna!

Marknadskommittén / Lotta Franzén

Torpvandring i Simonsryd, Södra Solberga

Välkomna på torpvandring i Simonsryd onsdagen den 1 juni kl. 18.30. Utöver torpvandringen kommer det även att tillverkas tjära i kolarkojan. Medtag egen fikakorg. Arrangör är Sockenstugans Hembygdssektion.

Ramkvilla Bibliotek

Den 1:a juni är det bokcirkel på biblioteket kl. 18.

Den 22/6, 29/6 är biblioteket stängt.

Med vänlig hälsning

Carina Karlsson Ramkvilla Bibliotek

Kyrkliga Syföreningens lotteri

Nu är det dags igen för Kyrkliga Syföreningens lotteri på Ramkvilla Marknad. Du som vill baka kan lämna in bröd, bullar, kakor m m till Församlingshemmet den 3 juni kl 17-18. Välkomna till vårt stånd på Marknaden!
Syföreningen/Gunilla=

TACK!

Ett stort och innerligt TACK vill vi ge till Abdi, Ali, Emil, Hamid, Khadim, Mahdi, Moustafa, Stina, Zabih och Zakir på HVB Dalbo!

Tack för att vi fick komma till er och spela kubb, grilla och gå en tipsrunda! Kaffet och de nybakade kakorna smakade utmärkt!

Alla vi blivande vänfamiljer

Grannar samverkar för ökad trygghet

Sista dagarna i april stals dyrbara verktyg och båtmotor i Stora Moshult, och några av oss i byn har lagt märke till signaler som tyder på att någon/några kollar in husen. En utlagd spade, en öppnad grind, en okänd bil på grannens uppfart.

Jag gjorde ingen anmälan till polisen för jag hade för få uppgifter, men la upp mina iakttagelser på Ramkvillas Facebooksida. Nu har jag kollat upp lite bättre om hur man bör göra när

man ser något mystiskt som kan tyda på en brottsförberedelse.



Vid pågående brott ska man ringa 112. Annars räcker det med att tipsa polisen på tel 11414 eller genom en anmälningsfunktion på hemsidan polisen.se, under fliken Kontakt. Det går då vidare till den lokala polisen.

Det polisen vill ha är iakttagelser som registreringsnummer, signalement på de personer som är i bilen, vad de gör, vilken sorts bil det är och varför bilen inte hör hemma just där och då. Anmäl följande:

- Vad som har hänt
- Var det har hänt, adress
- När, datum och klockslag
- Om du själv har sett eller hört vad som hänt eller om du hört det från någon annan.

Man kan också gå med i "Grannsamverkan" som är ett organiserat samarbete med polisen. För att vara med i Grannsamverkan ställs några minimikrav, till exempel att:

- se över stöldskyddet och förvara stöldbegärlig egendom på ett säkert sätt,

- märka och dokumentera stöldbegärlig egendom,
- meddela när man är bortrest mer än en vecka samt
- rapportera misstänkta händelser och beteenden till en utsedd kontaktperson eller polisen.

Det är de boende som initierar start av Grannsamverkan och håller det levande. "Det ligger i sakens natur att grannsamverkan i första hand är ett samarbete mellan grannar, inte en form av polisverksamhet." (Ur BRÅ:s rapport)

På Nygårdsvägens vägförenings årsmöte nyligen beslöt vi att undersöka närmare om vi ska gå med i Grannsamverkan med polisen. Sedan tidigare har vi en telefonkedja till alla de boende. Det är bra.

Tips på vad man kan göra för att hålla tjuvarna borta

- Ha stöldskydd och bra lås
- Meddela grannar när man åker bort
- Ha en telefonkedja grannar emellan
- Vara observant. Till exempel lägga märke till personer i obekanta bilar som glider runt och verkar "spana". Lägg märke till så många uppgifter som det går. Och meddela dessa till polisens tipstelefon 11414.

Telefonnummer:

112 för pågående brott och nödsituation och 114 14 för mindre brådsakande ärende och tips.

Länkar:

Polisen.se

samverkanmotbrott.se/ Grannsamverkans webbplats

www.bra.se Brottsförebyggande rådet

Karin Gustafsson

Skärbäcks fårgård

På Skärbäcks fårgård har nu årets intensiva lamningsperiod nått sitt slut. Första lammet föddes 31/3. På våra 60 tackor har vi fått 96 fina lamm, varav 5 tackor som fick trillingar. Alla tackor och lamm är nu ute på ett välförtjänt grönbete i Södraskog och hemma hos oss i Skärbäck.

Vi har nyligen fått hem ett gäng med skinn till och lammådor finns ännu att beställa för leverans i höst.

Hoppas ni njuter av våren! /Martin och Susanne, skarbacksfar-gard@gmail.com

Information från Örjansklubben!

Jag vill börja med att tacka alla som var engagerade i ordnandet av Valborgsfirandet i Ramkvilla 2016. Ett Winston Churchill citat passar väl in: Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket. Hoppas att ni tyckte det var en roande, trevlig och givande kväll. Med en aktivitet avslutad närmar vi oss nästa, marknaden. För Örjansklubbens del betyder det att vi behöver personer som engagerar sig i gräddning och försäljning av våfflor. Som vanligt finns det en lista hos Putte i affären där man kan skriva upp sitt namn.

Följande personer vann presentkort på Vårлотteriet som drogs på Valborgsmässoafton:

2000:- Stefan Bergkvist
 1000:- Sofia Franzen
 1000:- Evelin Hansen
 1000:- Johnny Hördegård
 500:- Urban Davidsson
 500:- Lena Wendel
 500:- Klas Håkansson
 500:- Johan Andersson
 500:- Elisabeth Gjerling
 500:- Stefan Karlström
 500:- Caroline Olovsson
 500:- Sofie Berggren
 500:- Jens Martinsson
 500:- Hannes Salo

Grattis till alla vinnare och tack till alla som köpt lotter !

Örjansklubbens 75 års firande, fredagen den 22 Juli:
 Som några av er säkert har uppmärksammat så firar Örjansklubben 75 år. Detta vill vi fira tillsammans med alla medlemmar fredagen den 22 Juli på Ramoa. Från kl 14.00-18.00 bjuder Örjansklubben på alla aktiviteter samt fika på Ramoa. Ta chansen att bada badtunna, basta, paddla kajak/kanot eller varför inte utmana familjen i femkamp mm. Allt är öppet, gratis och tillgängligt. Vem vet, kanske blir det du som blir Örjansklubbens mästare i fotbollsgolf. Eftermiddagen gäller för alla som löst medlemskap, finns att köpa hos Putte.

Kl 18.00 sätts grillen igång och Janne med personal ser till att vi får en riklig grillbuffe och har möjligheten att sitta under tält om vädergudarna är emot oss.. Kostnaden för mat på kvällen är 200kr/vuxen. Barn födda 2002 eller senare äter gratis. Biljetter till kvällen köps hos Putte, även biljett för barn ska hämtas ut. Kvällen är öppen för alla, även icke medlemmar kan således köpa biljett. Barn som inte är medlemmar betalar 100kr/barn. För underhållningen står vi som deltagare själva. Vilket ögonblick i Örjansklubbens 75 åriga historia vill du dela med dig? Kanske har du en sång, en dikt eller en dans som funnits med genom åren, allt är tillåtet att framföra.

Välkomna på festen önskar vi i Örjansklubbens styrelse genom ordförande Jimmi Olsson

Ramkvilla.com

Arbete pågår för att uppdatera Ramkvillas hemsida. Korrektur har skickats till företag och föreningar och vi vill ha in material senast 15/6.

Om du representerar ett företag eller en förening som vill vara med på sidan men inte fått korrektur kontakta Karin Gustafsson som arbetar med sidan. karin@tilltro.se. Det kostar 750 kr per år för företag att vara med på sidan, det innebär en spons-

ring för föreningarna som är med gratis.

Hälsningar
Magnus Färjhage Karin Gustafsson

Ramkvilla Hembygdsförening

Här kommer en presentation av de beslutade aktiviteterna. Respektive arbetsgrupp kommer ut med kompletterande information om man bestämmer ytterligare aktiviteter löpande under året.

28/5 kl 10.00

Kanaldag, (Skärbäckskanal)

4/6 kl 09.00

Ramkvilla marknad. (Marknaden)

3/7 kl 14.00

Blomstervandring, Marbäckshult

24/7 kl 09.00 Sockenvandring, samling i

Lövås, medtag fika. Mer info kommer på anslagstavlan och på ramkvilla.com

24/7 kl 17.00

Slätterdag Knutskulle, Skärbäck

6/7, 13/7, 20/7, 27/7 kl 22.00

Upplyst gruva (Gruvan)

6/8 kl 15.00

Örkenrodden (Rodden)

3/8, 10/8 kl 22.00

Upplyst gruva (Gruvan)

21/10 kl 19.00

Skrönor och berättelser, Ramkvilla

Wårdshus (Hembygdshistoria)

26/11 16.00

Julmarknad (Hembygdsgruppen)

Magnus Färjhage
Ordförande

Hörnebo Skiffergruva

Program för hela sommaren är klart, se ramkvilla.com. Upplyst gruva startar 22:00 och inträdet är 60 kr per person.

6/7 Saxofonduon Joy består av de två saxofonisterna Stina Andersson, Vetlanda och Hanna Carlsson, Märsta, som studerar till musikhögskola i Arvika. De spelar många olika genrer och är inte rädda för att skoja till

det. De vill gärna sprida glädje med sin saxofonmusik.

13/7 The Ransom - Fin akustikpop från Hamburg som framförs av duon Anke Scheer (sång) och Andreas Lebert (gitarr). Med är också saxofonisten Johannes Köppen som varit en viktig följeslagare sedan gruppens bildande. Anke tar med oss på en känslosam resa, melankoliskt men samtidigt på ett lätt-samt och livsnjutande sätt. Kärlekens melodi: Hur stor kraft kan den ge - hur mycket kraft kan den ta? Om den så ofta ställda frågan stanna eller gå handlar även titelsången stay från hennes debutalbum som ges ut i början av Juni 2016.

Resterande kvällar i gruvan presenteras i juli månads magasin!

Gruvkommittén.

Hjulfest i september

Nu har det blivit en tradition – den årliga roliga Hjulfesten då vi äter hos varandra och lär känna nya människor!

Lördagen den 3 september klockan 17.00 börjar årets Hjulfest. Man anmäler sig i par och får laga en rätt, förrätt, varmrätt eller dessert till sex personer. Paren behöver inte vara "kärlekspar" och man kan bjuda på mat i sin bostad, sommarstuga, dela ett hus med ett annat par eller på campingen i Ramkvilla om man har husvagn/husbil. I anmälan skriver ni namn, mobilnummer, på vilken adress ni ska bjuda på mat och ev. allergier. Efter anmälningstiden har gått ut får ni ett brev med mer info och då får ni även reda på vilken rätt ni ska laga. På kvällen samlas alla par på Ramkvilla Wårdshus för fortsatt mingel. Kostnad 300 kr/par.

Varmt välkomna att anmäla er senast **fredagen den 5 augusti**.

Anmäl er via sms till Lenita Petersson,

073-817 06 26 eller till Anne-Marie Hördegård, 070-627 25 41.

Hus uthyres

Vill du testa att bo på lantgård eller kanske du känner någon som vill göra det. Vi hyr ut ett hus 5 km söder om Ramkvilla. Huset har 5 rum o kök och en stor härlig trädgård. Det ligger soligt och fint och inte långt från sjön Örken. Det finns möjlighet till bete och att ha djur i ladugården. Ring tel 0474-610 54 eller 070-2424754 om du vill veta mera.

Hälsningar Inger o Yngve i Skärbäck

Ramkvilla mejeri och Mejerigränd

Det knackade på dörren hos oss en dag någon gång under året 1977. Personen, som knackade på hos oss, ville gå runt och titta för att upptäcka eventuella sprickor i vårt nybyggda hus. Vi hoppades naturligtvis att han inte skulle upptäcka några sprickor. Förklaringen till "spricketandet" kom när vi fick reda på att Ramkvilla mejeri skulle jämnas med marken. För att vi, i vår familj, inte skulle hävda att sprickor som redan fanns hade uppstått i väggarna i samband med sprängningen av mejeriet skulle huset "inspekteras" i förväg.

Våra grannar, familjen Zaar, på tomt nummer sex hade byggt sin villa så nära mejeriet att carporten inte fått plats. När mejeriet väl var borta så fanns utrymme för carportbyggnation.

Sockenrådet i Ramkvilla tog initiativ namngivande av gatorna i Ramkvilla. Gatan där mejeriet legat fick självklart namnet Mejerigränd. Redan då hade gatan blivit en återvändsgränd. Så var inte fallet när mejeriet var igång. Då gick utfarten rakt ut på Växjövägen, nuvarande Hallsnäsvägen.

Där mejeriet hade legat byggdes 1978 en ny villa i vilken familjen Jonsson har bott sedan dess. På nuvarande adress, Mejerigränd nummer ett, låg en byggnad som inrymde så kallade andelsfrysar. I ett antal frysack kunde de, som inte hade frysbox på hemmaplan, betala en årlig avgift, "hyra in sig" och lägga in bär och kött med mera. Där andelsfrysarna med sina frysar låg bor numera Christina och Folke Peterson.

På nuvarande Mejerigränd tre ligger det så kallade ostlagret. Denna byggnad hade lager på bottenvåningen och bostad på övervåningen. När mejeriet upphörde med sin verksamhet köptes fastigheten av Göte Lindberg. Ett nytt ägarbyte ägde rum 1971 då köpte Ramkvilla Byggs ägare Åke Henriksson köpte densamma. Familjen Andreasson som bodde i lägenheten i före detta ostlagret flyttade. Flera hyresgäster och ägare har sedan dess funnits i denna fastighet. Om detta finns att läsa i Ingvar Fröbergers minnen Ramkvilla – till låns.

Det fanns en andelsförening, den så kallade Mejeriföreningen, vars medlemmar samlades till årlig stämma för att besluta om mejeriets verksamhet. När det kom på tal, i mitten av 1960-talet, att Ramkvilla mejeri skulle läggas ner hördes starka protester från Mejeriföreningen och ortens befolkning. Protesterna hjälpte föga och år 1967 upphörde mejeriet med sin verksamhet.

Bönderna som levererade mjölk till mejeriet hade så kallade mjölkkrukor av olika storlekar. Inger och Eric Melkerssons väl använda 40-liters kruka finns numera i Gun och Nils Arwids-sons trädgård.



Du som läser detta vet säkert mycket mer om Ramkvilla mejeri och har fakta och minnen som du vill berätta. Du kan också korrigerera felaktigheter som skrivits av undertecknad! Kanske vet du om det är sant att Ambrosiaosten, som nu tillverkas på Vallberga mejeri, "uppfanns" i Ramkvilla?

Vid pennan: Kerstin F. Mejerigränd 5

Ramkvilla till låns 1949-2016

Anknytningen till Ramkvilla

Mina småländska rötter på fädernet har ingenting med Ramkvilla att göra, det är en annan historia och har sitt ursprung i Urshult och Torsås och ligger långt tillbaka i tiden. Ramkvilla har jag fått till låns via min portugisiska mor, hur underligt det nu kan låta.

Min mammas moster Amalia var gift med Jonas Englund, född 1894 och bror till Anna Håkanson. Anna var gift med Walter som tillsammans med brodern Ragnar var från Nygård där de som vuxna bodde på sin lediga tid tillsammans med efterföljande generationer. Mammas släkt kom ursprungligen från Portugal. Hennes gren av den stora släkten Arriaga hamnade i dåvarande portugisiska kolonin Macau i södra Kina på 1840-talet tack vare två unga systrar som letat sig dit, systrarnas efterlevande spred ut sig även in i Kina under årens lopp och blev kvar i regionen i drygt

100 år. Mamma träffade min svenske far i Shanghai under 2:a världskriget genom Jonas Englund som hamnade i Kina redan på 1920-talet, de gifte sig och jag föddes 1947. Efter revolutionen avhystes i princip alla västerlänningar som inte behövdes för driften av olika anläggningar, min familj förekom detta och min mor, min mamma med mig i bagaget, och hennes syskon lämnade landet ett halvår innan folkrepubliken blev en realitet. Jonas och Amalia stannade dock kvar. Min far var anställd och bodde i USA sedan många år, men var fortfarande svensk medborgare vilket min mor och även jag blev med automatik, och eftersom USA inte lockade så blev det Sverige för vår del. Min far var tvungen att återvända till San Francisco, men till vår lycka öppnade familjen Anna och Walter Håkanson i Sverige sitt hem för mamma och framför allt mig efter att Jonas skrivit till sin syster och bett om hjälp. Walter och Anna bodde huvudsakligen i Stockholm men Ramkvilla blev ändå mitt geografiska nav i tillvaron och om jag ser tillbaka på mina egna drygt 20 bostadsflyttar både som barn och vuxen, inom och utanför Sverige, så har Ramkvilla förblivit detta nav. Mamma blev sjuk i TBC och lades in på sanatorium, min far kunde inte lämna USA så jag blev kvar hos Håkansons mycket längre än planerat. Anna som var hemmafru lämnade Stockholm tidigt på vårkanten och tog mig med sig till Ramkvilla så länge jag var under deras beskydd och när Jonas Englund så småningom pensionerade sig i början av 1950-talet slog även han och Amalia sig ned i Ramkvilla och köpte huset mellan åbron och Miltons där Hans Johanson nu bor.

Den första tiden bodde jag hos Håkansons i "gula huset" i Nygård som nu bebos av Klas och Cajsa, och som blivit större och fått en annan färg. Sedan flyttade jag till Englunds när de kom hem, men det var lite traumatiskt minns jag. Amalia hade bacillskräck och installerade omgående en vattentoilet. Jag saknade Håkansons utedass med den familjära doften och sina två sitthål, så när det var dags för

”nummer två” så smög jag bort mot Nygård och smet in i min gamla dass-hörna. Dasstraumat gick dock över efter någon vecka eller så. Det blev sammanlagt fyra adresser i Ramkvilla för min del när jag nu sätter punkt som pensionär sedan ett par år.

Barn- & ungdomsåren

Walter och Annas son Hans mötte mamma och mig på Stockholms Central dit vi kom efter att ha landat i Göteborg våren 1949. Jag var då två och ett halvt år och resan hade tagit tre månader via ett 20-tal hamnar med ett svenskt bulkfartyg som egentligen inte tog passagerare. Håkansons hade en rymlig lägenhet på S:t Eriksgatan där familjen inklusive Hans och systemen Ulla härbärgerade mamma och mig, men mina första minnen är ändå från Ramkvilla. Vintern 1949/50 med fruset vatten i hinken på förstubron minns jag tydligt, eld i kakelugnarna och hästsläde till julottan för första gången. Körsven var arrendatorn Erik Nord som dessutom var postiljon på en röd enväxlad moped, och det blev så småningom många minnen med Nords som var en stor familj, de huserade i stugan rakt nedanför gamla Missionshuset. Jag fick vara med och driva korna till bete uppåt Mosjön, köra hem hö och åka med till Österkvarn på kuskbocken. Min första och enda dikeskörning med häst och vagn skedde tillsammans med bröderna Nisse, Sven och Rolf då jag drog i vänster töm för tidigt vid en höbärgning. Kanske var jag 8-10 år?

Klas Håkansons pappa Håkan var en omtyckt lekfarbror på somrarna som fixade och donade med allt möjligt, Klas är något yngre än jag så bästa kompisarna var då Lennart Malmqvist i Nygård och Gunnar Virdung i backen upp mot Klavreström - Gunnar lärde mig att cykla och Lennart lärde mig att röka. Att lära sig cykla var förstas stort. Lektionerna gick ut på att rulla ner för ”Lindholms backe” som vi kallade den och mjuklanda framme vid åbron ungefär, det var grus hela vägen. Snart var det dags att visa upp

kunskaperna på Jonas Englunds 28-tums damcykel som var övnings- och uppkörningsfordon fast näsan var precis jäms med styret när jag stod på tramporna, och Jonas och Amalia kallades ut för inspektion. På den tiden gick det en grusgång ner från vägen rakt mot Englunds veranda och det var ju lämpligt att ta sats uppe från kröken vid Miltons affär och svänga ner lite elegant på grusgången som lutade fint, men Gunnar hade dessvärre missat att lära ut hur man bromsade cykeln så det blev en stjärnmäll rätt mot husväggen med ett krokigt framhjul som följde. Små barn tar lärdom ibland, ibland inte. Trots att jag snabbt lärde mig hantera cykeln efter att ha fått en egen, hann jag i rask takt dels köra över Bengt Miltons farfar Axel Johansson vid gamla busstationen i full fart, vi hamnade i en enda hög med hans tax och allt och arg som ett bi var han och hytte med käppen, och dels trilla ner i smörjgropen i gamla bussgaraget som låg där Putte numera fördriver sin tid i lanthandeln. Den sistnämnda övningen gick ut på att cykla runt, runt över smörjgropen på en spång där vi kunde plocka bort plankor för plankor för att utmana ödet lite. Till slut blev den alltför smal och då Lennart stannade för att kika hur det gick för mig tog det stopp, han spärrade vägen, och jag hade ingenstans att sätta ner foten. Efter att ha landat med huvudet före i cementen 2 meter ned var jag enligt uppgift avtuppade i flera minuter, jag minns ingenting av detta, minns inte heller att jag blev hemburen av Ingvar Johansson som var i garaget som tur var, och blev sedan sängliggande med nattvak tills fåglarna slutade att kvittra i skallen vilket tog ett par dagar. När jag kom på benen visade det sig att det var färdigcyklat på ett tag eftersom Jonas hade hissat upp min nya röda barncykel i taket på vedboden. Det är nog inte så lätt att ta hand om andras ungar när man inte har haft några egna att träna på. Jag hann med en hjärnskakning till något år senare då jag trillade ner med huvudet före från ett finfint klätterträd som stod på bergknallen invid vägen bakom Håkansons ladugård. Jag skulle prompt

upp till de översta tunna grenarna vilket var en felbedömning. Den smällen blev lite lindrigare tack och lov, fåglarna i skallen slutade kvittra samma kväll.

Jag lärde mig simma nedanför det lilla berget på Nygårdsvägen alldeles innan backen ner mot där familjen Book numera bor. Där bodde förresten Marianne Mörk med sina föräldrar på somrarna, en duktig sångerska som dock blivit mest känd som receptionisten i Wallander-filmerna. Innan dess var jag förbjuden att gå nära vattnet om ingen vuxen var med, men jag lyssnade inte så noga på det och trillade naturligtvis i ganska snart. Vi hade gått ut på den smala bryggan som låg nedanför Sigge och Elsie Lönn och så var det plötsligt kört. Det plaskade rejält när jag låg och vevade i vattnet och Lennart tjoade i högan sky så jag blev i alla fall uppfiskad av Sigge som kom springande från sin trädgård. Jag bodde då hos Englunds och trots min önskan att INTE gå hem förrän kläderna torkat, och INTE tala om detta för Jonas och Amalia, så gjorde Sigge det enda rätta, han eskorterade det genomblöta barnet hem i föreliggande skick. Det blev utgångsförbud i ett par dagar vill jag minnas.

Ingvar Fröberg

Fortsättningen följer i nästa nummer...