

# SockenMagazinet

Informationsblad för dig med anknytning till Ramkvillabygden

Nr 191

februari 2016

## Årets julklapp

Ett stort och innerligt tack till alla er som köpte ett eller flera hygienpaket under 2015!

Projektet "Årets julklapp" gick över förväntan bra!

I Ramkvilla och Bäckaby med omnejd såldes 431 paket. 447 paket packades och är, via Human Bride, på väg söderut i Europa för att underlätta för dem som förlorat allt.

Föreningarna och kyrkorna som ställde upp med lokaler, tid och packande kände att projektet gav engagemang, glädje och kändes meningsfullt och har tankar om att återkomma i slutet av 2016 med ett liknande projekt.

Bäckaby socken- och hembygdsförening, Nygårdskyrkan, Ramkvilla hembygdsförening, Skärbäcks kultur- och turistförening, Svenska kyrkan i Lannaskede församling och Örsjansklubben

## Vem vet något?

I januarinumret av SockenMagazinet ställdes frågan huruvida

någon känner till varifrån svalan märkt Ramkvilla kommer ifrån.

Sonia Fransson har ytterligare ett bidrag under rubriken Vem vet något? Vasen på bilden är förutom namnet RAMKVILLA dekorerad med två fiskar.

Kerstin Fransson



## Biblioteket

Biblioteket i Ramkvilla är stängt den 17:e februari.

Carina Karlsson, bibliotikarie

## Hembygdsföreningen

Tisdagen den 23 februari kl 19.00 träffas Hembygdsföreningens styrelse med alla grupper i Klubbstugan för att gå igenom vad som har hänt sen sist och hur planeringen ser ut framöver.

Vi ser fram emot 2 personer från varje grupp. Den som känner sig osäker på grupperna kan kontakta ordf Magnus Färjhage eller sekr Liselotte Franzén.

Hembygdsföreningen

## Vi minns en av affärerna i Ramkvilla socken

Säljes varje söckendag varor utav alla slag. Mjöl, gryn och malt, socker och salt, fläsk, sirap, specerier, kryddor, snus tobak i kardus, papper, tvålar och parfym. Doften känns i hela byn!

I sin reklam för affären använde Axel J. Johansson ovanstående rader. Johansson, som måste ha varit en driftig och energisk ung man, startade redan som 24-åring en affär på

föräldragården i Hörda. Några år senare flyttade han sin verksamhet till Nygård och den fastighet som idag ägs av Bengt Milton. År 1910 utökades byggnaden och i denna utbyggnad inhystes Skandinaviska enskilda bankens filialkontor.

Sven Milton som föddes 1921, var Bengts far och Axel J. Johanssons son. Sven jobbade jämsides med sin far i affären och blev så småningom egen ägare av densamma år 1950. Bengt berättar att Sven upphörde med affärsverksamheten på dagen 40 år efter övertagandet. Redan som sex-sjuåring fick Sven hjälpa till i affären med att bland annat tappa upp sirap till kundernas julbak. På den tiden såldes det mesta, såsom socker, mjöl och kaffe, i lösvikt.

Bengt minns att när affären stängts på lördagarna så var det dags för utkörning av varor. Vi hjälpte pappa och vi var mycket välkomna när vi kom, berättar Bengt. En del av kunderna väntade på oss ute på trappan.

På min fråga hur varorna kom till affären, innan varubilar fanns med i bilden, svarar Bengt att varor kom med ångbåten från Braås. På vintern, om sjön inte var öppen, levererades varorna med häst och vagn.

Sven Milton förde inte enbart livsmedel i sin affär. I taket hängde träskor och fotogenlampor och på hyllorna låg skjortor och städrockar och

utomhus stod snöskyfflar och sparkar lutande mot väggen. Städrockarna provades och köptes av gästerna på pensionatet, minns Bengt. Familjen Miltons hall blev provrum då städrockarnas blivande köpare provade.

Eftersom Axel J. Johansson tidigt hade telefon kom folk för att låna denna för samtal till läkare, begravningsentreprenör och apotek. Affären fyllde en stor social funktion och kunderna fick möjlighet att samtala med varandra om glädje och sorg i livets olika skeenden. De, av socknens invånare, som hade ägg och smör att sälja, levererade dessa till affären. Eftersom dessa varor sedan räknades av mot de varor som köptes blev det så kallad byteshandel.

I alla de 40 åren som min pappa ägde affären hade han samma expedit, Ulla-Britt Johansson. Hon var en klippa och verklig trotjänare, säger Bengt.

I samtalet med Bengt får jag reda på att den första affären i Ramkvilla socken drevs i Kyrkotorp av en man vid namn Johannes Söderstrand redan på 1870-talet. När vi läser i de anteckningar som Bengt har sparade i en pärm ser vi att Axel J. Johansson drev en filial i Hallsnäs mellan åren 1928 och 1938. Bengt minns att Sven berättat att han körde varor till nämnda filial.

Avslutningsvis visar Bengt mej en påse som pappa Sven använde när han sålde sitt eget

malda kaffe. På påsen står att läsa:



Trettiosexan Sven Milton  
Ramkvilla

Jag vet inte varför han kallade sitt kaffe för Trettiosexan, men kaffekvarnen, den har jag kvar, säger Bengt.

Samtalare: Kerstin F.

## **Skidspår på Golfbanan**

Ni som inte bor i direkt anslutning till byn kanske inte ser spåren på Golfbanan? Bertil kör med skoter och fixar fina skidspår – bara att ge sig ut!